



Kerk-Nieuws

Protestantse Gemeente te Kaag

Kerk-Nieuws no. 2: april/mei 2019

Kerkdiensten

zondag	31 maart	10.00 uur:	Ds. C.J. van Stralen, Utrecht <i>collecte: Kerk in Actie, voorjaarszendingsweek</i>
zondag	7 april	10.00 uur:	Mevr. H. Smeulers, Zwijndrecht
zondag	14 april	10.00 uur:	Mevr. Dr. J.G. Mooi, Hoogmade, Palmпасen
donderdag	18 april	19.30 uur:	Ds. I.A. Padmos, Witte Donderdag, Avondmaal <i>avondmaalcollecte, diaconie plaatselijk</i>
vrijdag	19 april	19.30 uur:	Ds. I.A. Padmos, Goede Vrijdag
zondag	21 april	10.00 uur:	Ds. I.A. Padmos, Pasen
zondag	28 april	10.00 uur:	Dhr. C. van Vliet, Rijnsburg
zondag	5 mei	10.00 uur:	Ds. I.A. Padmos <i>collecte: Kerk in Actie, Noodhulp in Syrië</i>
zondag	12 mei	10.00 uur:	Mevr. H. Smeulers, Zwijndrecht
zondag	19 mei	10.00 uur:	Ds. J. Tiggelman, Rijnsburg
zondag	26 mei	10.00 uur:	Mevr. ds. J.G. Berbée- Bakhuis, Abbenes
donderdag	30 mei	10.00 uur:	Ds. I.A. Padmos, Hemelvaart
zondag	2 juni	10.00 uur:	Ds. P. Ravensbergen, Valkenburg

Hieronder een stukje ter overweging.

Het gaat over het geheim van Pasen: over de Paasnacht en over de Paaswake.

Nu moet u niet denken dat ik een paaswake wil introduceren.

Het gaat om gedachten en herinneringen aan Pasen.

Wel heb ik na mijn intrede in onze kerk het Avondmaal en het Passieverhaal op Goede Vrijdag uit elkaar gehaald.

Daarover heb ik van tevoren met iemand van de kerkenraad gesproken en dit besluit is in samenspraak met de kerkenraad genomen. Voor mij was dat een principieel besluit. Maar ik beseft dat dit voor u gevolgen heeft, namelijk: tweemaal 's avonds naar de kerk voor een half uur, op Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Na mijn overweging hieronder zal ik daar nog kort op ingaan.

Het geheim van Pasen

Het voltrekt zich in de nacht.

Het onttrekt zich aan onze waarneming.

En op Paasmorgen zingen we 'Halleluja'!

Dat laatste gaat voor mijn gevoel net iets te snel en geforceerd.

Ik ben een gevoelsmens.

Ik moet erin mee kunnen komen, voor zover dat kan met zoiets als Pasen.

Op Pasen is het alsof ik net wakker word.

Mijn ogen gaan open, ik zie licht.

Mijn ogen gaan knipperen.

Ik ben nog niet gewend aan dat licht.

Zoals de vrouwen en mannen bij het lege graf van Jezus.

Als een kind, zoals in de Joodse traditie gebruikelijk is, zou vragen, waarom deze nacht anders is dan alle andere nachten,

dan zullen wij antwoorden:

om niet te vergeten
wie wij geweest zijn,
slaven,
maar tot vrijheid geroepen;
om niet te vergeten,
dat wij de verhalen van God gehoord hebben,
wat Hij aan ons deed,
zodat wij zouden leven;
om niet te vergeten,
dat Hij ons uit het duister
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Ik ben nog niet gewend aan dat licht.
In sommige kerken en in kloosters wordt er de hele nacht
door gewaakt:
elk uur is er een lezing uit het Oude en later Nieuwe
Testament vol hoop.
Zo wordt de hoop op de opstanding, verrijzenis sterker
gemaakt.

Persoonlijk heb ik behoefte aan een Paaswake.
In mijn vorige gemeente hadden ze dat en ik werd op mijn
verzoek meteen ingedeeld voor die Paaswake. Geen dienst
op zichzelf, maar het vormt het sluitstuk van de
doorlopende dienst van de Drie Dagen van Pasen.
Die dienst vind ik mooi en ontroerend.
Een dienst op het scherpst van de snede: over leven en
dood, over dood en leven.

Hieronder volgt ter overweging een tekst over de
Paasnacht van W. van den Boogaard.

Paasnacht

Ga door!

Zoals het volk door de Dode zee ging
en door de woestijn.

Zoals Christus door het leven ging
en door de dood.

Ga zo ook door!

De nacht is om te luisteren,
de nacht is om stil te zijn
om Gods afwezigheid,
ja, Gods stille aanwezigheid te voelen,
om al je zorg en verdriet
maar ook al je rijkdom en geluk
los te laten en te verliezen.

Als de nacht ten einde zal lopen
en het licht de wereld stil wekt
zal het verbaasde, het ontroerde woord
van de verrezen Heer klinken
"Ik ben verrezen
en ik ben nog steeds bij je!
God, wat ben je een wonder!"

Maar het is nog nacht,
het is nog stil en donker.
Ieder luistert om Gods afwezigheid
ja, Gods stille aanwezigheid te horen
terwijl de dingen...
zich meten aan...
ja wat?
Tasten naar het ongrijpbare
naar de eeuwige liefde
naar licht.
Ga door!

Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Vanuit de kerkenraad werd mij gevraagd om nog eens uit te leggen waarom we het avondmaal en het lijdensverhaal op Goede Vrijdag uiteen hebben gehaald. Het avondmaal op Witte Donderdag en het lijdensverhaal op Goede Vrijdag. De reden is eigenlijk heel simpel. Voor mijn gevoel "vier" je het avondmaal niet op de sterfdag van Jezus. Net zoals je geen feest viert op de sterfdag van een dierbare. Het gevolg is, dat u hiermee wordt uitgenodigd om op twee achtereenvolgende avonden naar de kerk te komen voor een half uur. Ik heb gezien dat een deel van de gemeente alleen op Witte Donderdag komt vanwege het avondmaal en een deel alleen op Goede Vrijdag omdat het dan Goede Vrijdag is. Een klein deel komt op beide avonden. Met het klimmen der jaren wordt het bezwaarlijk om 's avonds op pad te gaan, laat staan twee avonden achter elkaar. Dat snap ik heel goed! Maar ik hoop dat u begrijpt waarom we nu Witte Donderdag hebben en Goede Vrijdag. Avondmaal op de avond waarop dat hoort en het lijdensverhaal op de avond waarop dat hoort.

De Stille Week

Op donderdag 18 april is het Witte Donderdag. Om 19.30 uur vieren we dan het avondmaal.

Goede Vrijdag volgt op 19 april. We horen dan het Passieverhaal. De afgelopen twee jaar heeft het koor Coro Vocalis muzikale medewerking verleend. Het zong de koralen uit de Matthäus Passion. Helaas kan het koor dit jaar niet komen, maar volgend jaar hoopt het weer van de partij te zijn.



Op Paasmorgen is het thema: *Op weg naar Pasen met iconen*. Daarmee sluiten we aan bij het thema van het maandblad 'Open Deur'. Als toelichting wordt het volgende meegegeven:



Iconen laten ons voelen en zien wat onzichtbaar is: ze brengen God dichterbij. Het is alsof God ons aankijkt. En omdat je God niet kunt afbeelden, kijkt God ons op iconen aan in mensengezichten.

Die gezichten vertellen verhalen. 'Het is alsof ik helemaal in dat verhaal duik', zegt een iconenschilder.

Dat kun je ook ervaren als je naar een icoon kijkt.

Passie- en paasiconen laten ons op een heel eigen manier het verhaal van het lijden en de opstanding van Jezus zien. Ze nodigen ons uit om in dat verhaal te duiken en de kracht ervan te ervaren, in ons eigen leven.

Voor de kinderen is er bijzondere aandacht in hun eigen ruimte. Op Paaszondag wordt ook de nieuwe paaskaars aangestoken. De oude paaskaars geven we aan iemand uit onze gemeente of daarbuiten.

Aan het einde van de dienst krijgt iedereen een narcis mee. U kunt deze narcis naar de begraafplaats brengen achter onze kerk en daar neerleggen op het graf van iemand die wij hier missen of in de urnenwand. Ook kunt u de narcis mee nemen en aan een geliefde geven of naar een andere begraafplaats brengen.



Bevestiging

Op zondag 10 maart werd mw. Teunie Biemond-Nell bevestigd in het ambt van ouderling. Wij vinden het heel fijn dat zij de kerkenraad weer wil komen versterken en hopen op een goede samenwerking met elkaar!

Privacywetgeving

In het kader van de Privacywetgeving ontvangen alle leden van onze gemeente binnen afzienbare tijd een brief met daarin de gegevens waarmee zij geregistreerd staan.

Graag zouden wij van u willen weten:

1. Zijn de gegevens waarmee u bij ons geregistreerd staat, juist ?
2. Wilt u zo bij ons geregistreerd blijven?

Iedereen heeft het recht te weten wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Onze gemeente heeft daartoe een 'privacyverklaring' opgesteld, die is aangepast aan onze plaatselijke situatie. Alleen als het valt binnen de taak van de kerk en indien nodig, mogen wij de gegevens delen. Deze regels zijn opgenomen in de 'privacyverklaring' van de Protestantse Gemeente Kaag. In de hal van Kerkwijk ligt op de leestafel een exemplaar van deze verklaring, die u kunt inzien. U kunt deze ook nalezen op de website van onze gemeente ([www. protestantsegemeentekaag.nl](http://www.protestantsegemeentekaag.nl)). Voor ons is het belangrijk, dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Daarom hopen wij op uw medewerking door t.z.t. uw reactie te geven op de brief.

Vakantie

Van zaterdag 30 maart t/m zondag 7 april ben ik uit het werk. Vervanging is geregeld met mijn collega's. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot de scriba van onze kerkenraad, mw. Corrie Hulsbos (tel.544226). Zij zal de waarneming regelen.

Met een hartelijke groet van ds. Iman Padmos

Nieuws vanuit de kerkenraad

Verjaardagen

Het is heel bijzonder, maar in de maand april is er in onze gemeente niemand die zijn of haar 65^e of 70^e verjaardag viert of 75 jaar of ouder wordt.

Maar in de maand mei zullen de volgende verjaardagen gevierd worden:

2 mei mw. Grietje de Vries- Millenaar
12 mei dhr. Wim Kattenberg
14 mei mw. Fem Voskuijl- Kattenberg
18 mei dhr. Jan Haasnoot
19 mei mw. Tonnie Biemond- Vreeken



We wensen alle jarigen een zonnige en mooie verjaardag toe, te midden van hen die u lief zijn.

Classis



Protestantse
Kerk

In het Kerk-Nieuwsnummer 5 (nov-dec) 2018 stelde ik u al op de hoogte dat mevr. ds. Julia van Rijn zich sinds 1 september jl. classispredikant mag noemen van de classis Zuid-Holland Noord, waartoe onze gemeente behoort. Al direct na haar benoeming tot classispredikant ontving de kerkenraad een brief van haar, waarin zij schreef deze functie met vreugde te hebben aanvaard en verwachtingsvol tegemoet zal treden. Ook benadrukt zij dat het voor haar belangrijk is 'samen kerk te zijn'. Om die rol goed te kunnen vervullen wil zij alle kerkenraden uit deze classis bezoeken, want zo schrijft zij 'in de plaatselijke gemeente klopt het hart van de kerk'!

Ds. Van Rijn zal onze kerkenraad al op maandag 15 april a.s. bezoeken en zij hoopt op een gesprek, waarin we samen ons geloof, onze hoop en onze moeite kunnen delen.

Verhuisbericht

We ontvingen via het landelijk registratiesysteem van de Protestantse Kerk het bericht dat de heer H.F.J. aan 't Goor is verhuisd van Warmond naar Kaageiland. We heten hem welkom in onze gemeente.

Corrie Hulsbos, scriba

Bericht van de Diaconie

Collectes:

Tijdens de avondmaalsviering op zondag 3 februari was de diaconale collecte bestemd voor de diaconie plaatselijk.

Deze collecte bracht op € 62,35.

Op 17 februari werd er gecollecteerd voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat –, waarbij de opbrengst € 58,00 was.

We mochten € 10,00 ontvangen voor de bloemengroet.

De diaconie bedankt u allen voor uw giften en beveelt onderstaande projecten bij u aan.

Aankondiging diaconale collectes:

Op donderdag 18 april – Witte Donderdag – zal de collecte tijdens de avondmaalsviering bestemd zijn voor de diaconie plaatselijk.

Op zondag 5 mei zal er gecollecteerd worden voor Noodhulp in Syrië.



Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan 7 jaar dagelijks onder de gevolgen van de slopende burgeroorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en gemeenten zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij ervoor in noodhulp met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, bijvoorbeeld met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten.

Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook denken aan onze naasten in Syrië. Samen met uw kerk steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. Collecteert u mee om kerken in Syrië te steunen in het geven van noodhulp? Met de opbrengst van de collecte

steunt Kerk in Actie het werk van de kerken in Syrië en andere noodhulpprojecten in het Midden –Oosten.
Helpt u mee?

De bloemen uit de kerk gingen met een groet van de gemeente naar....



De dames: Joke van Stam, Afra van Ruiten, Riet Berkhout, Pita v.d. Est en Gretha Kattenberg.

De heren: Jan Biemond (Huigsloterdijk), Cor van Zadelhoff, Siem Visser en Aad Wols.

Echtpaar F. Goossens.

Joke van Stam, namens het college van diakenen

Jaarrekening van College van Diakenen

De jaarrekening van de diaconie ligt van maandag 1 april tot en met vrijdag 5 april 2019 ter inzage bij de penningmeester Henk den Butter, Leidsemeerstraat 51, Buitenkaag. Het is goed om vooraf even een afspraak met mij te maken, dan komt u niet voor een gesloten deur. Op de achterzijde van dit Kerk-Nieuwsnummer vindt u mijn telefoonnummer en e-mailadres.

- Door de bijzondere lage rentestand is er een daling bij de opbrengsten te zien.

- Het beleid van de diaconie is erop gericht niet aan vermogensgroei te doen, maar de opbrengsten zoveel mogelijk toe te kennen aan de diverse diaconale projecten c.q. doelen.

Binnenkort zal het resultaten overzicht voor de ANBI op de website van onze gemeente worden geplaatst (www.protestantsegemeentekaag.nl).

Inzamelingsactie voor de zending (Kerk in Actie)

Zoals u weet staat er in de hal van Kerkwijk een kistje voor het verzamelen van postzegels, ansichtkaarten, cartridges en oude mobieltjes etc.

Gedurende een aantal jaren hebt u bovenstaande materialen hierin gedeponerd en afgelopen vrijdag 15 maart heb ik de inhoud weggebracht naar Kerk in Actie te Utrecht. Men was daar dan ook heel blij mee.



Wist U dat landelijk deze inzameling per jaar het mooie bedrag tussen de € 30.000,- en € 40.000,- opbrengt?

Als u echt niet weet wat U met oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels moet doen, spaar ze op voor het werk van Kerk in Actie.

Dus weggooien, moet u echt niet doen!

Met de voor ons zo kleine moeite kunnen we samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

Wilt U meer weten over deze actie, ga dan naar de website van Kerk in Actie.

Henk den Butter, namens het College van Diakenen

Bericht van de Kerkrentmeesters

Collectes:

Over de maanden januari en februari mochten wij respectievelijk € 164.35 en € 195.50 ontvangen.

Voor alle gaven zeggen wij u hartelijk dank.

Jannet van Zadelhoff, namens het college van kerkrentmeesters

Vrijwilliger gezocht

Oud papier heeft de kerk door de jaren heen veel geld opgeleverd. Ruim 40 jaar geleden zijn we gestart met het ophalen van papier en vodden in Kaag en Buitenkaag. Later, ik weet niet hoelang geleden, werd het moeilijk om voldoende mensen te vinden die eenmaal in de vier weken tijd hadden om op zaterdag die klus te doen. Toen is besloten om de container op het parkeerterrein achter Kaagzicht te plaatsen en de bewoners van Kaag en Buitenkaag in de gelegenheid te stellen het door hun opgespaarde papier daarin te deponeren.

Een van de mensen, die daar vanaf het begin bij betrokken was, is de heer Piet Hulsbos. Ook nam hij de taak op zich om de container bij te houden. Mensen hebben de neiging om het papier om de hoek te zetten en niet keurig achterin. In de loop van de jaren werd de taak minder leuk omdat het steeds meer voorkwam dat er ander vuil (van bouw- en tuinafval, meubels, plastic tot vuile luiers) in de container werd gedumpt. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er in toenemende mate betaald moet worden voor afval verwijderen. Maar het betekende wel dat het werk voor Piet minder leuk werd.

Piet heeft nu besloten om te stoppen met het verzorgen van de container. We willen hem natuurlijk van harte bedanken voor de vele uren welke hij aan dit werk voor de kerk heeft besteed en voor het geld dat op deze wijze voor de kerk binnen kwam.

We zoeken nu iemand die de taak van Piet wil overnemen en op deze wijze tijd voor de kerk wil vrijmaken. Het zou jammer zijn als we moeten stoppen en deze inkomsten voor onze gemeente moeten missen.

Schoonmaken kerk en Kerkwijck

Reeds vele jaren wordt de kerk op voortreffelijke wijze schoongemaakt door mw. Ria Biemond- Knoppert. Om gezondheidsredenen heeft ze moeten besluiten om haar werkzaamheden, hopelijk tijdelijk, te moeten stoppen. Daarom zijn we op zoek naar iemand die tegen een kleine vergoeding de kerk en Kerkwijck wil zuigen en dweilen. Als U interesse heeft of iemand weet die deze werkzaamheden zou willen doen, neem dan contact op met mw. Jannet van Zadelhoff. Ze legt graag uit wat de bedoeling is. U vindt de gegevens van Jannet op het laatste blad van dit Kerk-Nieuwsnummer.

Vanaf deze plaats wensen we Ria van harte beterschap toe.

Wim de Man, namens het college van Kerkrentmeesters

Kopijdatum voor het volgende Kerk-Nieuws is

donderdag 23 mei 2019

Inleveren voor 21.00 uur bij:

Corrie Hulsbos, corrie.hulsbos@quicknet.nl

Adressen predikant en kerkenraadsleden:

Predikant: I.A. Padmos
Julianalaan 31
2159 LC Kaag
Tel. 06-37431510
E-mail: IAPadmos@planet.nl

T.W. Biemond- Nell
(ouderling)
Julianalaan 25
2159 LB Kaag
Tel. 0252-545828 / 06-52502614
E-mail: teuniebiemond@gmail.com

C.J. Hulsbos- Vercouteren
(ouderling/scriba)
Lisserdijk 30
2158 LV Buitenkaag
Tel. 0252-544226 / 06-20354031
E-mail: corrie.hulsbos@quicknet.nl

M. Hulsbos- de Man
(diaken/voorzitter)
Leidsemeerstraat 11
2158 MH Buitenkaag
Tel. 0252-545819
E-mail: hulsboskaag@ziggo.nl

H. den Butter
(diaken/penningmeester)
Leidsemeerstraat 51
2158 MJ Buitenkaag
Tel. 0252-544605 / 06-51525054
E-mail: henkdenbutter51@gmail.com

J. van Stam- Biemond
(diaken/secretaris)
Contactpersoon verhuur gebouwen
Beatrixlaan 19
2159 LH Kaag
Tel. 0252-544318 / 06-30006588
E-mail: joke.biemond@hetnet.nl

N.P.F. Biemond
(ouderling kerkrentmeester/voorzitter)
Beheer gebouwen
Beatrixlaan 26
2159 LJ Kaag
Tel. 0252-545797 / 06-49773398
Email: nico.biemond@hotmail.com

B.W. de Man
(ouderling kerkrentmeester/
penningmeester)
Voorzitter kerkenraad
Huigsloterdijk 369
2158 LR Buitenkaag
Tel. 0252-545818
E-mail: acmankaag@yahoo.com

A.J. v. Zadelhoff- Kouwen
(ouderling kerkrentmeester/secretaris)
Lisserdijk 121
2158 LR Buitenkaag
Tel. 0252-212635 / 06-15262396
E-mail: jannet.van.zadelhoff@hetnet.nl



Informatienummers:

Pastorie 06-37431510

**Contactpersoon verhuur
Kerkgebouw en Kerkwijk
Joke van Stam-Biemonnd
0252-544318 / 06-30006588
B.g.g. 0252-545282**

**Contactpersoon beheer Kerkgebouw en Kerkwijk
Nico Biemonnd
0252-545797 / 06-49773398**

Website: www.protestantsegemeentekaag.nl

College van Kerkrentmeesters Rabobank Rek.nr. NL04RABO0301116113	Diaconie Rabobank Rek.nr. NL87RABO0301103852
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Organisten Jan Biemonnd, Joke van Stam-Biemonnd, Corrie Hulsbos-Vercouteren
