



Kerk-Nieuws

Protestantse Gemeente
te Kaag

Kerk-Nieuws no. 6: oktober/november 2024

Kerkdiensten

- | | | | | |
|--------|----|------|-------|---|
| zondag | 6 | okt. | 10.00 | uur: ds. A. Moolenaar, Lisse, Israël
<i>Diaconale Collecte: Werelddiaconaat in Israël</i> |
| zondag | 13 | okt. | 10.00 | uur: mw. H. Smeulers- Croese, Papendrecht |
| zondag | 20 | okt. | 10.00 | uur: dhr. B.J. van Gaart, Cruquius |
| zondag | 27 | okt. | 10.00 | uur: dhr. M. de Ridder, Sassenheim |
| zondag | 3 | nov. | 10.00 | uur: ds. Marieke Meiring, Luchthavenpastoraat
Dankdag voor Gewas en Arbeid
<i>Dankdagcollecte</i> |
| zondag | 10 | nov. | 10.00 | uur: ds. Th. Hop, Hillegom |
| zondag | 17 | nov. | 10.00 | uur: ds. C.J. van Stralen, Utrecht |
| zondag | 24 | nov. | 10.00 | uur: dhr. Chr. Koldewijn, Badhoevedorp
Gedachtenisdienst |
| zondag | 1 | dec. | 10.00 | uur: ds. Julia van Rijn, Leiden, 1 ^e Advent |

Welkom

Wat fijn is het om dit Kerk-Nieuws te beginnen met het welkom heten van ds. Esmeralda Mandemaker- Dieleman.

Namens kerkenraad en gemeente wens ik ds. Esmeralda een goede en gezegende samenwerking toe.

Hieronder zal zij zich aan u voorstellen.

Even kennismaken...

Mijn naam is Esmeralda Mandemaker-Dieleman. Sinds oktober 2018 ben ik predikant van de Protestantse gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk. Hiervoor was ik predikant in Woubrugge. Ik ben getrouwd met Arco en samen hebben wij drie jongens: Ezra (17), Micha (15) en Jona (13).

Ik ben met veel plezier werkzaam in de kerk en geniet van de ontmoetingen, het voorgaan in diensten en het geven van catecheses. Ook 'bovenplaatselijk' ben ik graag actief. Zo ben ik voorzitter van Commissie Steunverlening (solidariteitskas) en lid van het Generaal College voor Bezwaren en Geschillen (dit is een soort kerkelijke rechtbank).

Sinds 1 oktober jl. ben ik voor 10% werkzaam in uw gemeente als bijstand in het pastoraat.

Iemand vroeg mij: 'hoeveel is 10% eigenlijk?' En omdat ik ervan uitga dat er meer mensen zijn die zich die vraag stellen, geef ik daarop op deze plek maar even antwoord: Dat gaat om 3, á 4 uur per week. In de praktijk komt dat neer op ongeveer 2 bezoeken per week. Bij een begrafenis zal bezoekwerk even moeten wachten. Maar mijn ervaring is dat we er over het algemeen wel uit zullen komen. Voor mij is het even zoeken naar een juiste balans tussen mijn gemeente in Noordwijkerhout en bij u op Kaag.

Omdat het wel even zal duren voordat ik mijn weg gevonden heb en wat mensen heb leren kennen wil ik u vragen om niet te aarzelen mij te bellen of mailen als u bezoek zou willen ontvangen, of iemand kent die dat zou willen. Dan kunnen we een afspraak maken.

Hartelijke groet,

Ds. Esmeralda Mandemaker
Herenweg 3
2211CA Noordwijkerhout
06 54 96 29 29
e.mandemakerdieleman@gmail.com

Nieuws vanuit de kerkenraad

Voortgang Protestantse Gemeente Kaag

U hebt in het stukje dat ds. Esmeralda Mandemaker schreef al een beetje kennis met haar gemaakt. De kerkenraad is heel dankbaar dat zij onze gemeente komt ondersteunen bij het pastorale werk.



Op 26 september jl. werd de overeenkomst hiervoor door kerkenraad en ds. Esmeralda ondertekend. De overeenkomst ging in op 1 oktober 2024 en duurt tot 30 september 2026.

Om als gemeente zelfstandig verder te kunnen, worden er in de kerkorde van de PKN een aantal voorwaarden gesteld. Eén ervan is dat de samenstelling van de kerkenraad moet bestaan uit: predikant – 2 ouderlingen – 2 diakenen en 2 ouderlingen

kerkrentmeester. Nu ds. Padmos met emeritaat is gegaan, voldoen wij als kerkenraad niet meer aan deze voorwaarde. Daar onze kleine gemeente geen predikant meer mag beroepen, moet er een consulent worden benoemd. Deze zal de kerkenraadsvergaderingen bijwonen en indien nodig de kerkenraad adviseren. Ik mag u nu mededelen dat ds. Mandemaker bereid is deze functie bij ons te willen vervullen. Wij zijn daar als kerkenraad dan ook heel dankbaar voor, zodat wij als gemeente zelfstandig verder kunnen en mogen gaan.

Afscheidsdienst van ds. Iman Padmos

We mogen terugzien op een mooie en waardevolle dienst waarin Iman als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Kaag afscheid nam. Ik ontving spontaan van een gemeentelid een terugblik op deze dienst. Hartelijk dank daarvoor.

U kunt dit verslag hier onder lezen:

Afscheidsdienst ds. Iman Padmos als onze predikant.

En toen...was daar ineens het afscheid van ds. Iman Padmos, onze predikant.



Toch opeens nog weer snel gegaan. Ik zie hem nog in 2005 in onze gemeente binnenkomen, waar we vooraf met meerdere gemeenteleden onze mooie, maar wel oude pastorie binnenshuis eerst nog een opknapbeurt hebben gegeven. Dat was immers al een beetje de gewoonte geworden als er weer, na 4 of 5 jaar, een nieuwe predikant kwam.

Met Iman is het een unieke periode van 19 jaar geworden, waarin we hebben mogen kennismaken met een innemend persoon. Oprecht en betrouwbaar, daarbij ook perfectionistisch, zoals de ouderling, Mw. Corrie Hulsbos het later terecht in haar toespraak verwoordde, wat wel eens lastig was maar toch veelal tot wel hele mooie resultaten leidde. Zijn preken waren doordacht, waar hij dan ook veel werk en aandacht aan besteedde. Iman was altijd wel zeer betrokken bij onze gemeenteleden. Alles met elkaar maken hem tot een geliefd persoon die veel voor onze gemeenteleden heeft betekend. Ondergetekende heeft dit ook zelf mogen ervaren. Opmerkelijk is ook dat Iman komende uit een grote gemeente als Naaldwijk, dus koos voor onze relatief kleine gemeente Kaag om meer tijd te hebben om de aandacht te kunnen geven aan de diverse gemeenteleden in hun verscheidenheid.

De afscheidsdienst, op zondag 8 september is, als gezegd conform de wens van Iman, inderdaad een eenvoudige maar mooie dienst geworden met passend orgelspel van dhr. Jan Biemond, met daarna een gezellig samenzijn waarin Iman een ieder persoonlijk nog de aandacht heeft gegeven voor zover ik dat heb kunnen waarnemen.



Aan het eind van de dienst heeft ds. Esmeralda Mandemaker- Dieleman, op mooie en passende wijze ds. Iman Padmos als predikant "losgemaakt" van de Protestantse gemeente Kaag. Zij wees op de beëindiging van het dienstwerk van Iman als dienaar van het Woord te Kaag en sprak de dank uit voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee Iman zijn dienstwerk in Christus kerk heeft vervuld. Na het gebed dat zij uitsprak, zong de gemeente Iman toe met het mooie lied "Ga met God en Hij zal met je zijn" (lied 416: 1,2 en 4).

In de toespraak van de ouderling, Mw. Corrie Hulsbos, besteedde zij nog aandacht aan de mooie onderlinge samenwerking en wees daarbij op heel veel mooie en goede momenten. Zoals eerder genoemd zijn preken, verder onder andere de oecumenische openlucht vieringen met Pinksteren samen met de Rooms-katholieke Parochianen, waarin Iman altijd een groot aandeel had en zorgvuldig te werk ging. Met name juist ook in de voorbereidingen en in de samenwerking met andere betrokkenen.

Verder besteedde zij nog even de aandacht aan de Covid-periode waar Iman voor een lange tijd toch zijn werk heeft moeten neerleggen en daarna, samen met ondersteuning en met behulp van zijn vrouw Cathy en dochters zijn werk, na die moeilijke periode, toch weer volledig kon hervatten.

Aanvullend op de woorden van de ouderling had dhr. Wim de Man, voorzitter van de kerkenraad, nog een passende woordspeling over "uit het werk gaan", een door Iman gebruikte term voor, zeg maar op vakantie zijn. Hij merkte daarbij op dat nu uit het werk gaan wel twee betekenissen kent. Een daarvan

is het nu niet meer als voorganger, maar als gewoon meedenkend gemeentelid en een tweede betekenis de klusjes in en om het huis, waar zijn vrouw Cathy blij mee zal zijn..

Verder wees hij op het gegeven dat Iman een predikant was die 19 jaar onze voorganger was, is verhuisd van de pastorie naar een eigen woning op Kaageiland.

Een prachtige ontwikkeling want hiermee kreeg ook de gemeente wat meer financiële speelruimte (red. ondergetekende).

Wim gaf ook nog aan dat het een unieke situatie is dat Iman een huis kocht op Kaageiland en daarmee zich in ons dorp vestigde. Daarbij dat we nog nooit een predikant hebben gehad die ook in ons dorp bleef wonen en hier dan ook met emeritaat ging..

De voorzitter wees ook nog op de lastige corona periode waarin het moeilijk was, maar we het toch met elkaar goed hebben kunnen doorstaan.

Tenslotte overhandigde de voorzitter, als dank van de gemeente, Iman een aantal cadeautjes waaronder, mede als een symbolisch gebaar, een druiven plant, een gravure van de kerk en een financiële bijdrage ter eigen besteding.

Verder bedankte hij Cathy, overhandigde haar een prachtig boeket bloemen voor de support die ze al die jaren Iman heeft gegeven..

Hierna werden we uitgenodigd voor het gezellig samenzijn, waarbij we Iman individueel konden bedanken.

Hier werd in ontspannen sfeer door alle aanwezigen veel gebruik van gemaakt onder het genot van een hapje en een drankje.

Het werd een heel fijne middag,
Een aanwezig meelevend gemeentelid.

Bij de diensten:

Zondag 6 oktober - Israëlzondag

A.s. zondag 6 oktober 2024 hopen wij Israëlzondag te vieren in Kaag. Dit is al een aantal jaren weer in ere hersteld op de juiste landelijke datum. Wat was wijlen Jaap Biemond toen blij met dit besluit!!

Ja, inmiddels is er sinds de laffe aanval op 7 oktober 2023 heel veel gebeurd. Veel van de gegijzelden zijn omgekomen, maar nog altijd worden er ruim 100 mensen verborgen gehouden in de tunnels in Gaza, waarvan men niet weet of ze nog in leven zijn. Het zal je man, broer, zus of kind maar zijn!! Je zou gek



worden van zo'n lange tijd van onzekerheid. Nemen we hen ook mee in ons gebed?

Door wie of wat laten wij ons informeren als het gaat over Israël? Misschien door de dagelijkse nieuwsuitzendingen op radio en televisie, door krantenartikelen of via collega's en kennissen uit onze omgeving? Als het over Israël gaat, horen we vaak een kakofonie van meningen en opvattingen, die over het algemeen weinig positief zijn. Sterker nog, vandaag de dag worden we opnieuw geconfronteerd met een diepgewortelde haat tegen het Joodse volk.

Als we op zoek zijn naar betrouwbare informatie over Israël, is de Bijbel de beste bron om te raadplegen. Voor wie dagelijks in de Bijbel leest, valt op hoe relevant de Bijbelse boodschappen vandaag de dag nog steeds zijn. Het is immers het Woord van de levende God, de God van Israël?

De Bijbel is duidelijk als God tot Israël spreekt in Genesis 12:3: "Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden." Dit is vandaag de dag nog net zo waar als het ooit is geweest.

Meer dan ooit snakt men in Israël naar begrip en medeleven voor hun strijd om het bestaan – ze worden weer van alle kanten bedreigd en door zeer velen – ook Christenen – in de steek gelaten!!

Toch zijn er nog steeds positieve initiatieven tussen Joden en Palestijnen, daarom bevelen we U de collecte van a.s. zondag van harte aan voor Jongeren die bouwen aan een cultuur van vrede !!

Bidt om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben !! We wensen U allen een fijne Israëlzondag toe!!

Hans van Delft, diaken

Voortgang Oecumenische diensten



U hebt misschien bij de kerkdiensten op het voorblad de Oecumenische viering op de 2e zondag in oktober gemist. En dat klopt. Maar nu ds. Iman Padmos met emeritaat is gegaan, zal er wat moeten worden bijgesteld. Het bestuur van de RK parochie en de kerkenraad hebben nu besloten deze oecumenische dienst van 13 oktober te laten vervallen. Op 16 oktober zal in het driehoeksoverleg (besturen RK Parochie, Kerkenraad en De Stal) worden overlegd hoe de Oecumenische vieringen in de toekomst vorm gegeven kunnen worden. Wij zullen u daar in het volgende K-N over informeren.

Gemeentemiddag

De gemeentemiddag is gepland op dinsdagmiddag 19 november om 13.30 uur in Kerkwijk. U kunt deze datum alvast in uw agenda zetten. Over de invulling van deze middag wordt u van te voren bericht.

Zondag 3 november - Dankdag voor gewas en arbeid

We mogen op deze zondag dankbaar stil staan bij ons leven en bij al wat ons daarbij geschonken wordt. We mogen onze dank bij God brengen. Voor de scheppingskracht in de natuur die het graan laat groeien. Maar we mogen zeker ook stil staan bij datgene dat we zelf kunnen geven om uit te delen in het vertrouwen dat de Heere God het zal gebruiken tot Zijn eer. In deze dienst zal de gebruikelijke dankdag collecte worden gehouden.

Zondag 24 november - Gedachteniszondag

Het 'kerkelijk' jaar begint op de vierde zondag voor Kerst, dat is de eerste zondag van de Advent en eindigt op de vijfde zondag voor Kerst, ofwel de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. Op deze laatste zondag gedenken wij de gemeenteleden, die in het afgelopen 'kerkelijk' jaar zijn overleden. We noemen hun namen en steken daarbij telkens een kaars aan – ontstoken aan de Paaskaars als symbool van het licht van Christus. Ook steken wij een kaars aan voor allen – niet bij name genoemd – die niet behoorden tot onze gemeente, maar die ons in onze persoonlijke kring ontvallen zijn.

Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar is geen einde maar eigenlijk een nieuw begin. Want een week later begint de Adventstijd: het verwachtingsvol

uitzien naar het Licht... Het is fijn dat in deze speciale dienst Kick Koldewijn zal voorgaan. Dat voelt vertrouwd.



Verjaardagen

In de maand oktober en november mogen onderstaande personen hun verjaardag vieren:

- 6 oktober : dhr. G. van der Velden
- 17 oktober : pastoor C.T.J van Lent
- 19 oktober : mw. A. Visser- Bergshoeff
- 20 oktober : mw. A. Moret- Kromhout
- 20 oktober : mw. G. van Zadelhoff
- 9 november : mw. G. Verbaas- van den Broeck
- 12 november : mw. G.M. Hulsbos- de Man
- 13 november : mw. C.J.H. Goossens-Heemskerk
- 28 november : mw. M.J.G. Wansink- van Vliet



We feliciteren alle jarigen van harte met deze dag en we wensen jullie allen een mooie dag toe met familie en vrienden.

Huwelijksjubilea

In de maanden oktober en november zijn er twee echtparen die een speciaal huwelijksjubileum mogen vieren.

Op 26 oktober is het 63 jaar geleden dat het echtpaar Wim en Greet Kattenberg- Voorneveld elkaar trouw beloofden. 63 jaar met elkaar optrekken en lief en leed samen delen is iets om dankbaar voor te zijn. Greet en Wim van harte gefeliciteerd met dit huwelijksfeest. We wensen jullie alle goeds toe voor de toekomst en hopen dat het op 26 oktober op Lisserdijk 10 een mooie dag mag worden.



Dan is het op 16 november groot feest op Lisserdijk 90. Nick en Nadine van der Voorn- Treur zijn dan 12½ jaar getrouwd. Op 16 mei 2012 zijn jullie in het huwelijksbootje gestapt. Nick en Nadine, van harte gefeliciteerd met dit koperen huwelijksfeest. We wensen jullie liefde en geluk toe voor de toekomst samen met jullie kinderen Niek, Leen en Noor en we hopen dat het op 16 november een feestelijke dag zal zijn met familie en vrienden.

LRP verhuisberichten

We ontvingen van het Landelijk Registratiesysteem van de Protestantse Kerk de volgende verhuisberichten:

- hr. D.A.E. Stradmeijer is verhuisd van Groningen naar Amsterdam.
- hr. M. Nijssen is verhuisd van Protestantse Gemeente Kaag naar Protestantse Wijkgemeente Zuid-West te 's-Gravenhage.

Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos,

Bericht van de Diaconie

We hebben in september voor de bloemen een gift ontvangen van € 20,--
Hartelijk dank daarvoor!

Op zondag 6 oktober (Israëlzondag) is de diaconale collecte bestemd voor:

Collecte Werelddiaconaat

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het reguliere onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde

samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sedaka-Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten organiseert. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen.



Jongeren in Israël bouwen aan een cultuur van vrede



Stichting van
gemeentelijke kerken

Kerk in Actie ondersteunt via het programma Werelddiaconaat onder andere jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. collecte Israëlzondag of doneer online. Hartelijk dank!

De bloemen uit de kerk gingen met een felicitatie en bemoediging naar....

- 1 sept. : mw. Joke Enthoven
- 8 sept. : mw. Inge den Butter
- 15 sept. : hr. A. Kreike en
Peter & Brigitte Biemond (25-j. huwelijk)
- 22 sept. : mw. Doke Duivenvoorden en
mw. Riet de Vogel (attentie)
- 29 sept. : hr. Wim de Man

Hans van Delft, namens het College van Diakenen



Bericht van de Kerkrentmeesters

Collectes:

De collecte over september bracht 430 euro op.
Alle gevers en geefsters hartelijk dank

Wim de Man, namens het College van Kerkrentmeesters

Ingezonden berichten:

De scriba ontving afgelopen zondag 29 oktober van de PGHillegom het overlijdensbericht van dominee Wim Zaagsma predikant in Hillegom. Wim was al geruime tijd ziek. Op zondag 1 september ging hij voor de laatste maal in de dienst voor. Ds. Zaagsma heeft diverse keren in onze kerk de dienst geleid.

Bij afwezigheid van Iman nam hij meest voor Iman waar en konden we hem benaderen bij calamiteiten.

Ds. Zaagsma was heel betrokken bij onze gemeente. Onze condoleance is verstuurd naar zijn echtgenote Coby Zaagsma- Nagtegaal, de kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen Gods kracht en steun toe in deze voor hen zo moeilijke dagen.

Nieuws vanuit de Stal

Donderdagmiddag 31 oktober 2024

Ga als een rivier van Shelley Read, boekbespreking

Ria Stolk

Al meer dan 15 jaar wordt er gelezen in de Stal. Zo'n 6 keer per seizoen ligt er een boek op tafel dat door de aanwezigen wordt besproken. Op donderdagmiddag 31 oktober worden leeservaringen gedeeld rond: "Ga als een rivier". Een roman over een clandestiene liefde, over verlies, familie en het vinden van een thuis. Zin om mee te praten? Welkom!

We beginnen om 14.00 uur en slaan het boek dicht om 15.30 uur

Woensdagmorgen 6 november 2024

De fluisterboot van Kaageiland

Erik van Wansum

De boot is gebouwd vanuit een droom van pastor Kees van Lent om mensen met een beperking, op dezelfde wijze te laten genieten van de Kaagerplassen als hijzelf van jongs af aan heeft gedaan en nog regelmatig doet. Samen met zijn broer Dick, directeur van Royal Van Lent Shipyard B.V., is Kees van Lent aan de realisering van zijn droom gaan werken. Hoe dat in zijn werk ging, daarover komt Erik vertellen. Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint de presentatie.

Woensdagochtend 4 december 2024

Sint Nicolaas, wie kent hem niet?

Rob Mascini

Hoe goed kennen wij Sinterklaas? Over Sint-Nicolaas doen wonderlijke verhalen de ronde. Maar hoe zit het eigenlijk met die goed heilig man? Wat is zijn geschiedenis, waar komt hij vandaan, en waarom vieren we elk jaar opnieuw zijn feest? Bent u daar ook nieuwsgierig naar? Kom dan naar de Stal want wij hebben Rob Mascini uit Hoofddorp uitgenodigd. Hij gaat ons leuke verhalen vertellen over de Sint en alles wat u nog niet wist doet hij uit de doeken.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint de presentatie.

Muziek in de Kaagse kerk

Jos van Beest ontvangt Hermine Deurloo

Zondagmiddag 10 november 2024

Mariëlle Koeman & Jos van Beest trio

Zondagmiddag 15 december 2024

Beide middagen is de aanvangstijd: 15.00 uur

Prijs: 24.50 per persoon. Zie voor meer informatie en aanmelden:

www.stalopdekaag.nl

Ondersteuning in het Pastoraat en Consulent

**Ds. Esmeralda Mandemaker-Dieleman,
Herenweg 3, 2211 CA Noordwijkerhout**

Telefoon: 06-54 96 29 29 en 0252-34 74 93

E-mail: e.mandemakerdieleman@gmail.com

Kerkenraad

Ouderlingen:

Mw. T.W. Biemond- Nell (preekvoorzienster), Julianalaan 25, 2159 LB Kaag
tel. 0252-545828 / 06-52502614 / e-mail: teuniebiemond@gmail.com

Mw. C.J. Hulbos- Vercouteren (scriba), Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag
tel. 0252-544226 / 06-20354031 / e-mail: corrie.hulbos@quicknet.nl

College van Diakenen:

Mw. G.M. Hulbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH Buitenkaag tel.
0252-545819 / e-mail: martiehulbos@ziggo.nl

Dhr. J.M. van Delft (secretaris), Mgr. Aengenentlaan 3 a 042, 2361 GB Warmond
tel. 06-20416948 / e-mail: jmvandelft@hotmail.com

College van Kerkrentmeesters:

Dhr. B.W. de Man (penningmeester/voorzitter kerkenraad, Huigsloterdijk 369,
2158 LR Buitenkaag, tel. 0252-545818 / e-mail: acmankaag@yahoo.com

Mw. G.M. Biemond- Schalk (secretaris), Beatrixlaan 26, 2159 LJ Kaag
Tel. 0252-545797 / 06-30160360 / e-mail: gmbiemond@hotmail.com

Contactpersonen verhuur Kerkgebouw, Kerkwijken en aula

Dhr. Adriaan Tieleman; Bezinningscentrum de Stal op de Kaag

Telefoon: 0252-544688 / 06-36105829, bgg 06-30769358

Email: info@destalopdekaag.nl

Kerkelijk Bureau:

Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk

Corrie Hulbos- Vercouteren (zie boven)

College van Kerkrentmeesters:

Rabobank

Rek.nr. NL04RABO0301116113

Diaconie:

Rabobank

Rek.nr. NL87RABO0301103852

Organisten:

Jan Biemond en Corrie Hulbos-Vercouteren

Redactie Kerk-Nieuws:

Kopij inleveren **woensdag 27 november 2024**

Corrie Hulbos: corrie.hulbos@quicknet.nl