



# Kerk-Nieuws

Protestantse Gemeente  
te Kaag

Kerk-Nieuws no. 6: december 2023/januari 2024

## Kerkdiensten

- zondag 3 dec. 10.00 uur: ds. C.J. van Stralen, Utrecht, 1<sup>e</sup> Advent
- zondag 10 dec. 10.00 uur: ds. I.A. Padmos, 2<sup>e</sup> Advent, Avondmaalsviering  
*avondmaal collecte, diaconie plaatselijk*
- zondag 17 dec. 10.00 uur: ds. I.A. Padmos, 3<sup>e</sup> Advent
- zondag 24 dec. 10.00 uur: ds. I.A. Padmos, 4<sup>e</sup> Advent  
*er is 's avonds geen kerstavonddienst*
- maandag 25 dec. 10.00 uur: ds. R. Wattel, Hoofddorp, Kerstmorgendienst  
*muzikale medewerking door Jan Biemond (orgel/piano) en Aad Wols (saxofoon)*  
*collecte Kerk in Actie: Kinderen in de Knel*
- zondag 31 dec. 10.00 uur: ds. I.A. Padmos  
*de oecumenische oudejaarsviering 's avonds vervalt*
- zondag 7 jan. 10.00 uur: dhr. C. van Vliet, Rijnsburg  
*Nieuwjaarsreceptie*
- zondag 14 jan. 10.00 uur: Zondag voor de Eenheid van de Kerken  
Oecumenische dienst in Protestantse Kerk Kaag  
Voorgangers: pater Mathew Thekkeyil en ds. I.A. Padmos
- zondag 21 jan. 10.00 uur: ds. C. Haasnoot, Lisse
- zondag 28 jan. 10.00 uur: ds. R. Wattel, Hoofddorp
- zondag 4 febr. 10.00 uur: ds. I.A. Padmos, Avondmaalsviering

## Ter overweging

In de aanloop naar Kerst wil ik u deelgenoot maken van een stukje, geschreven door ds. Carel ter Linden. Het komt uit het boekje 'Bij de dag', een tekstboek bij de dagen van het jaar, en staat bij 20 december. Hij schreef het naar aanleiding van een veel eerder geschreven stukje door H.M. van Randwijk (1909-1966). Beide stukken tekst spraken mij aan. Daarom geef ik ze hieronder mee voor op weg naar kerst. Eerst het stukje van H.M. van Randwijk (*cursief*) gevolgd door de reactie van ds. Carel ter Linden. Ze spreken voor zich.

*Juist op grond van wat ik van andere godsdiensten ben te weten gekomen, word ik telkens weer gepakt door die centrale boodschap van het christendom, dat wie wij God noemen barmhartigheid is. Vaak op een onnaspeurlijke manier en lijnrecht in strijd met de werkelijkheid die we zien. Maar het diepste geheim van de kosmos is geen vijandschap, geen wreedheid, geen ongenaakbaarheid, maar barmhartigheid. 'Hij is het die ons vriendschap biedt', staat ergens in de psalmen en dat vind ik wonderbaarlijk mooi. Zo mooi dat je je eigenlijk niet kunt voorstellen dat dit in een mensenbrein is opgekomen. Dus zal het, verdorie, toch nog openbaring zijn.*

*H.M. van Randwijk*

Stel u voor dat u deze wereld nog nooit gezien had, en u zou daar vandaag voor het eerst ontwaken. Uw eerste vraag zou dan – als u een beetje over de eerste schok heen bent – ongetwijfeld zijn: 'Wat is dit? Wat is de zin van dit alles?' Misschien dat men u antwoordt: 'Wij weten het óók niet...' Maar men kan het niet maken om te zeggen: 'Er is geen zin!' Immers, deze wereld is er, en moet daarom al een zin hebben. Al was het de Onzin zelf! De eigenlijke vraag is niet: is er wel een 'God', maar: wíe of wát is God? Wie of wat ter wereld is de zin van dit bestaan en van al het bestaande?

Overigens, geen mens wacht het antwoord op die vraag af. Hij begint gewoon. Vanaf dat wij de dekens opslaan tot en met dat we naar bed gaan, zijn we bezig een antwoord te geven. We kunnen niet in dit leven aan God doen, of niet aan God doen, ieder mens doet aan God. Ons leven beweegt zich naar Hem toe, of van Hem af, wie zal het zeggen... Maar het gaat altijd om Hem.

Van Randwijk – oud-verzetsman, ooit hoofdredacteur van Vrij Nederland – schreef nooit over zijn geloof, behalve met kerstmis; dan legde hij verantwoording af van zijn diepste vermoeden. 'God', zei hij ooit, dat is: Barmhartigheid.

Het woord was er uit. Dat had hij kennelijk ervaren: de barmhartigheid is de drijvende kracht van het leven en van deze wereld. Het appèl aan mensen om af te zien van een eeuwige vergelding en om te zien naar elkaar. Behoedzaamheid om alle leven. Zou het toeval zijn, dat hij juist met kerstmis zo schreef?

(Carel ter Linden; uit 'Bij de dag. Tekstboek bij de dagen van het jaar.' 1993)

Op weg naar kerst worden we geconfronteerd met een gruwelijke oorlog in en rondom de Gazastrook, naast de al langer durende oorlog in Oekraïne.

En het verlangen naar de boodschap van kerst wordt des te intenser:

*'Eer aan de barmhartige God in de hoogste hemel  
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.'*

## **Enkele opmerkingen bij de diensten in de komende maanden**

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende. Op de tweede zondag van advent (10 december) hopen we samen de Maaltijd van de Heer te vieren, het avondmaal.

De vierde en laatste zondag van advent valt op 24 december. 's Ochtends staan we daarbij stil in de dienst die om 10.00 uur begint. 's Avonds is er dan geen kerstnachtsdienst.

Op maandagochtend 25 december begint de kerstdienst om 10.00 uur.

Een week later valt oudjaar op de zondag. Omdat er dan geen oecumenische oudejaarsavonddienst is, houden we in plaats daarvan een ochtenddienst om 10.00 uur in onze kerk. Daarin staan we uiteraard stil bij het voorbije jaar.

## **Zondag van Gebed voor de Eenheid**

**Van 21 tot en met 28 januari is het de Week van gebed voor eenheid van christenen.** De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Zo ontstaat betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.

Op zondag 14 januari staan wij op de Kaag daarbij stil in een oecumenische dienst samen met de rooms-katholieken. Deze vindt plaats in ons kerkgebouw en begint om 10.00 uur. Pater Mathew Thekkeyil en ondergetekende hopen daarin voor te gaan. We sluiten aan bij **het thema voor de aanstaande Week van Gebed voor eenheid: 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. Dit is ontleend aan de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). U bent allen van harte uitgenodigd!**

## **Wij gedenken**

Op zaterdag 14 oktober is Aaltje Jannette van Zadelhoff-Kouwen overleden op de leeftijd van 74 jaar. Zij woonde samen met Cor van Zadelhoff op de boerderij aan de Lisserdijk 121. Jannet is geboren en getogen in Zwolle. Een nichtje van Jannet paste op bij de kinderen van Cor's broer, ome Pleun, die ook in Zwolle woonde. Zij stelde aan Jannet voor om samen bij wijze van vakantie op de brommer naar de Lisserdijk te gaan. En zo maakte Jannet kennis met Cor. Samen bouwden zij een bestaan op, op de boerderij met de naam 'Roosenhoff'.

Jannet was sociaal ingesteld. Iedereen kon bij haar aankloppen voor een luisterend oor en zij kon inspringen om dingen te regelen. Binnen haar gezin was zij een steun en toeverlaat: voor Cor, haar kinderen en kleinkinderen. Er was altijd reuring op de boerderij. Zij had ook hart voor onze kerk en onze gemeente, die haar lief was. Jarenlang heeft zij zich daarvoor ingezet als ouderling-kerkrentmeester; ook regelde zij de bloemen, de traktaties, de barbecue en de kosterstaken.

Toen de gezondheid van Cor de laatste jaren langzaam achteruit ging, zorgde Jannet voor hem. Maar toen zij zelf ziek werd, vond zij het moeilijk om die zorg uit handen te geven. Zij kreeg haar handen vol aan haar eigen ziekte, die grote onzekerheid gaf. Welke kant zou het opgaan? Zij werd samen met Cor liefdevol bijgestaan en verzorgd door haar kinderen en haar schoonzusters Bertha en Betsy. Er was veel aandacht vanuit de gemeente. Dat deed haar goed. Zij bleef hoop houden, maar uiteindelijk ging het allemaal zo snel. Ook al wist zij dat het einde zou naderen, had zij het liefst nog zolang mogelijk willen doorgaan. Zij is

overleden in vertrouwen op de nabijheid van God.

Cor, haar kinderen en kleinkinderen gaan haar missen. Wij als gemeente ook. In haar verliezen wij een meelevend lid van onze gemeente.

Op woensdag 18 oktober hebben we na een dienst, geleid door Kick Koldewijn, Jannet uitgeleide gedaan en begraven op de begraafplaats achter onze kerk. Wij wensen Cor, haar kinderen en kleinkinderen, haar familie en allen die haar hebben gekend en liefgehad steun en troost toe van God en mensen om hen heen.

### **Gedachtenis van de overledenen op 26 november**

Op 26 november vond de gedachtenis van de overledenen in en door onze gemeente plaats .

Twee gemeenteleden, die in het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden, werden bij name genoemd:

Joop Kattenberg (02-10-1948 30-11-2022) 74 jaar

Aaltje Jannette van Zadelhoff-Kouwen (16-07-1949 14-10-2023) 74 jaar



Hun namen en de namen van allen die ons ontvallen zijn, zullen niet vergeten worden.

Met het ontsteken van een kaars bij iedere naam die genoemd werd, gaven we uitdrukking aan het vertrouwen, dat zij niet vallen buiten het Licht van Christus.

Alle dierbaren van de overledenen wensen we troost en steun toe in de komende tijd!

Met hartelijke groet,  
Iman Padmos

### **Nieuws vanuit de kerkenraad**

Dit Kerk-Nieuwsnummer is bestemd voor de komende 2 maanden en begint met de Adventstijd. We gaan samen als pelgrims op weg naar Kerst. Aan het begin van elke adventsdienst wordt een adventskaars aangestoken, waarbij de ouderling van dienst een korte eenvoudige tekst uitspreekt die de toon van de zondag aangeeft.



Vervolgens mag ik u namens de diaconie uitnodigen voor de traditionele Kerstmaaltijd die op dinsdag 19 december in de kerk wordt gehouden. Elders in dit blad zal diaken Hans van Delft u hierover verder informeren.

Maar op maandag 25 december, 1<sup>e</sup> Kerstdag hopen we een feestelijke dienst te hebben, waarin Ds. Rien Wattel onze voorganger is. We zingen bekende liederen en er is muzikale begeleiding van Jan Biemond (orgel/piano) en Aad Wols (saxofoon). Natuurlijk zijn ook de kinderen met hun ouders welkom.

In voorbereiding op deze kerstdienst stuurde ds. Rien Wattel het volgende bericht:

### **"Samen de Kerstdienst doen?"**

Als ik op Kaag een kerkdienst mag doen, merk ik altijd dat jullie een betrokken en levende gemeenschap zijn. En ik hoor verhalen over jullie talenten: muzikale, spelen met woorden in gedichten en verhalen. Zo kwam ik op de volgende gedachte, die ik jullie in overleg met de kerkenraad graag voorleg:



Op Kerstmorgen mag ik de dienst doen op Kaag. Het lijkt me leuk om daarin een aantal gemeenteleden aan het woord of de muziek te laten, die:

- samen of alleen een muziekstuk, al dan niet voor rond Kerst, willen spelen, of
- een mooi gedicht zijn tegengekomen of
- een mooi gedicht zelf hebben geschreven of

- een kort stukje tekst of een klein verhaaltje met een mooie kerstgedachte kennen dat ze graag willen voordragen in de Kerstdienst.

Onze vraag: geef dat voor 15 december door aan Corrie Hulbos of Teunie Biemond. Wij gaan dan alles met z'n drieën bekijken, verdubbelingen eruit halen en zien of we er een mooie Kerstdienst (en ook nog binnen een dik uur!) van kunnen maken.

Vol verwachting klopt ons hart!

Mede namens Corrie en Teunie,  
*Rien Wattel*"

Op zondag 7 januari wensen we elkaar na de dienst een gezegend nieuwjaar toe en natuurlijk ontbreken daarbij de oliebollen niet.



## Verslag Gemeentemiddag van de Protestantse Gemeente te Kaag



Plaats: Kerkwijck.

Tijd: 13.30 uur – 16.00 uur.

Verslag: Teunie Biemond.

Aanwezig: 17 gemeenteleden.

Afwezig met kennisgeving: mevr. Dien Mellema en de heer Piet Hulsbos.

### 1. Opening

Voorzitter Wim de Man heet alle aanwezigen welkom en ds. Iman Padmos opent de bijeenkomst met het lezen van het gedicht 'Ik wil maar niet geloven' en gaat voor in gebed.

2. **Vaststelling van de agenda:** akkoord.

3. **Verslag vorige vergadering** van 22 november 2022.

Dit verslag wordt goedgekeurd en ondertekend.

### 4. Begroting College van Diakenen 2024

De penningmeester van de diaconie, Wim de Man, deelt voor alle aanwezigen een papieren versie van de begroting 2023 t/m 2026 uit en licht deze toe. Het eindresultaat laat een bedrag van ongeveer €13.000,- in de min zien, maar de reserves van de diaconie zijn toereikend om tot en met 2027 aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Zoals het ruimhartig schenken aan goede doelen, zowel regionaal als noodhulp in de wereld, denk aan Oekraïne en Israël/Gaza. Het moge duidelijk zijn dat uit de gesprekken uit de vergadering is gebleken, dat de goede doelen in onze eigen regio de voorkeur hebben.

### 5. Begroting College van Kerkrentmeesters 2024

Voorzitter van de vergadering, Wim de Man, behalve penningmeester van de diaconie ook penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, licht ook deze begroting 2024 toe. De kosten van de jaarlijkse barbecue worden deels door de diaconie betaald, deels door de kerkrentmeesters, maar de kosten van de kerst- en sobere maaltijd komen volledig voor rekening van de diaconie. De reserves nemen af, doordat het aantal kerkgangers daalt en daardoor ook de collectes en vrijwillige bijdragen. De komende jaren zullen de uitgaven voor het pastoraat omlaag gaan i.v.m. het emeritaat van ds. Iman Padmos, de kosten voor de gastpredikanten zullen iets stijgen. Het eindresultaat 2024 zal ongeveer €44.000,- in de min zijn. Tot en met 2027 zullen de totale kosten geleidelijk

afnemen maar de totale reserves zijn voldoende om in 2027 nog positief te eindigen. Eind 2028 zijn de reserves op!

## **6. Wat staat ons te doen na het emeritaat van ds. Padmos?**

We kunnen als gemeente doorgaan t/m 2027. Wat daarna op ons pad komt, kunnen we nu nog niet overzien. De kerkdiensten kunnen we volhouden door iedere zondag een gastpredikant te vragen. Verder zijn we als gemeente verplicht om een voltallige kerkenraad te hebben. Dat betekent voor een kleine gemeente als de onze, dat die bestaat uit zes personen, twee per ambt. Hoe kunnen we het pastoraat na september 2024 invullen? Een pastoraalwerker misschien? Uit de vergadering komt het voorstel om uit te kijken naar een predikant die met emeritaat is/of gaat. Bijvoorbeeld een dagdeel per week. Wellicht kunnen we onderzoeken of er bij de gastpredikanten geïnteresseerden zijn. Er wordt positief gereageerd op dit voorstel. Op de vraag of ds. Padmos na zijn emeritaat beschikbaar is voor het pastoraat in de Kaagse gemeente, antwoordt hij dat hij een jaar lang geen taken op zich neemt.

## **7. De Bakkerij, diaconaal centrum Leiden**

Ds. Judith van de Berg, diaconaal predikant, geeft een presentatie over het werk van De Bakkerij. Zij vertelt op enthousiaste wijze over de geschiedenis van De Bakkerij, ooit ontstaan door de armenzorg. Sinds 1980 worden er b.v. dak- en thuislozen opgevangen. Vluchtelingen, mensen in nood, die buiten de voorzieningen van de gemeente vallen kunnen er van maandag t/m vrijdag vrij binnen lopen. Allerlei instanties werken er samen in één gebouw, er wordt alleen urgente 'noodhulp' geboden. Speerpunt van de organisatie is aandacht. De Bakkerij zal in 2024 een gift ontvangen van de Kaagse diaconie.

## **8. Presentatie Hans van Delft over Het Beloofde Land en de actuele situatie van Israël**

Zie bijgaand verslag van Hans.

## **9. Rondvraag**

Er wordt door de aanwezigen geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

## **10. Sluiting**

De middag wordt afgesloten met het zingen van lied Ps. 87 (a capella), waarna de voorzitter de vergadering sluit met gebed.

Na afloop wordt er onder het genot van een hapje en drankje gezellig nagepraat.

## **Het Beloofde Land en de actuele situatie van Israël**

Jesaja 62:6 en 7

*Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.*

Om dit beknopt te kunnen behandelen memoreerde spreker het Verbond met Abraham (Genesis 15: 17-21); de Landbelofte (Genesis 17: 4,5); Vierhonderd jaar in Egypte, waarbij de jongetjes in de Nijl moesten worden geworpen; de Ballingschap naar Babylon; het boek Esther (Haman); de Diaspora of Verstrooiing (Jeremia 31: 8-10); maar ook de Terugkeer of Alijah (Ezechiël 28: 25-28); na de verschrikkelijke Holocaust uiteindelijk een eigen staat – nu 75 jaar – uitgeroepen in 1948. De dag er na oorlog met de omringende landen! Dan toch winnen? Is een Godswonder!

Hieruit blijkt dat de Beloften die God aan het Joodse Volk gaf nog steeds actueel zijn.

Ook wij Christenen, ingeplant op de heilige Olijfboom (Rom. 11) waarvan de takken gedragen worden door de wortel Jezus Christus, kunnen niet anders dan meeleven met onze oudste broeder Israël. De diepste reden waarom de Joden gehaat zijn in deze wereld is jaloezie, omdat ze door God verkozen zijn, het is een strijd tussen de wereld en God. Want qua oppervlak stelt het nauwelijks iets voor, de Islamitische wereld is 300 x zo groot. Toch is de hele wereld van slag zodra daar iets gebeurt en bemoeit iedereen zich ermee, terwijl bv. de mensen in de enclave Nogoro Karabach in één week tijd werden verjaagd naar Armenië en niemand zich er nog om lijkt te bekommeren. Laten we bidden voor Israël, die een strijd voert voor haar bestaan, bidden voor de gegijzelden en hun familie die in angst en zorg leven of ze hen ooit nog levend terug zullen zien. Laten we bidden voor de leiders van Israël, zowel voor de overheid als voor het leger, laten ze zich door Gods richtlijnen laten leiden. Laten we ook bidden voor iedereen die getroffen is door de terreur, voor de gewonden en getroffenen aan beide zijden en voor vrede voor Jeruzalem en voor gerechtigheid, verzoening en vrede voor de wereld.

Hans van Delft

## Verjaardagen

Ik mag u de jarige gemeenteleden vermelden, die in de maanden december en januari jarig zijn.

- 8 december : hr. W. A. de Vogel
- 27 december : mw. T.W. Biemond- Nell
- 29 december : hr. A. Hulsbos
- 1 januari : hr. J. Biemond (Lisserdijk)
- 4 januari : mw. D. van Breen- Schalk
- 5 januari : hr. J. G. Voskuijl
- 11 januari : mw. I.C. den Butter- Noort



We feliciteren alle jarigen van harte met deze dag en wensen hen een mooi nieuw levensjaar toe met allen die hen dierbaar zijn.



## Huwelijksjubileum



Op 4 december is het groot feest op de Lisserdijk, want dan mogen Jan en Fem Voskuijl- Kattenberg vieren dat zij 60 jaar geleden elkaar trouw beloofden. 60 jaar met elkaar optrekken en lief en leed samen delen is iets om dankbaar voor te zijn.

Jan en Fem van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. We wensen jullie alle goeds toe voor de toekomst en hopen dat jullie met kinderen, klein- en achterkleinkinderen een feestelijke dag zult hebben.

Ga met God en Hij zal met jullie zijn  
Je nabij op al je wegen  
Met zijn raad en troost en zegen  
Ga met God en Hij zal met jullie zijn (liedboek 416)

## Verhuisberichten

We ontvingen via het landelijk registratiesysteem van de Protestantse kerk (LRP) 2 verhuisberichten. Dhr. T. Martinez is verhuisd van de Zweilandstraat naar PG te Wateringen-Kwintsheul.

Het echtpaar Vonk, Julianalaan 36 is verhuisd naar het buitenland.

Op hetzelfde adres, Julianalaan 36, is nu ingeschreven mw. C.C. Schouten- van der Ley. Wij heten haar van harte welkom in onze gemeente.



Corrie Hulsbos, namens de kerkenraad

## Bericht van de Diaconie

### Collectes :

De Diaconale collecte voor Noodhulp aan de aardbeving in Marokko en de watersnood door de doorgebroken dammen in Libië, gehouden op 1 Oktober in de oecumenische dienst, heeft € 155,65 opgebracht.

Dit bedrag werd door de Diaconie nog verder opgehoogd.

**Alle gevers hartelijk dank !!**

### Aankondiging diaconale collectes

Zondag 10 december vieren we het Avondmaal, de avondmaal collecte is die dag bestemd voor de diaconie plaatselijk.

Op maandag 25 December (1<sup>e</sup> Kerstdag) zal er gecollecteerd worden voor KINDEREN IN DE KNEL. Een project van Kerk in Actie.

Dat er vandaag de dag heel veel kinderen in de knel zitten hoeft geen betoog.

## Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door

Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze



toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Doe je mee? Geef aan de collecte of maak je bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen Oekraïne, of doneer online. Hartelijk dank!

## Kerstviering

*Advent: Tijd van voorbereiding op het komende kerstfeest!*

In deze periode zal ook weer de traditionele kerstviering plaatsvinden in de Protestantse kerk op Kaageiland. Deze viering zal zijn op *dinsdag 19 december 2023 en begint om 17.00 uur*. Om alvast wat sfeer te proeven beginnen we met een drankje. Daarna zullen we genieten van een heerlijke broodmaaltijd. Ds. Iman Padmos zal het liturgische gedeelte verzorgen en natuurlijk zullen we met elkaar bekende kerstliederen zingen.

Iedereen die in ons dorp (of daarbuiten) woont, wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Om een indruk te krijgen op hoeveel mensen wij mogen rekenen, vragen wij u ons dit even door te geven. U kunt dit doen door uw naam op de intekenlijst, in Kerkwijck, te plaatsen of u kunt zich telefonisch opgeven bij één van de diakenen (Martie Hulsbos 0252-545819 of Hans van Delft 06-20416948). Als u niet in de gelegenheid bent om zelfstandig naar de kerk te komen, kunt u contact opnemen met bovenstaande personen. Uw vervoer wordt dan geregeld!



Met vriendelijke groet, uw diakenen

# De bloemen uit de kerk gingen met een felicitatie en bemoediging naar....

- 1 okt. Hr. Wim de Man
- 8 okt. Hr. Gerard van der Velde
- 15 okt. Mevr. Jannie Azier
- 22 okt. Mevr. Ali Visser en Hr. Kees van Lent
- 29 okt. Mevr. Bertha van Zadelhoff
- 5 nov. Mevr. Nettie Moret
- 12 nov. Mevr. Truus Verbaas en Hr. Jan Haasnoot
- 19 nov. Mevr. Martie Hulsbos en  
Mevr. Corrie Goossens
- 26 nov. Hr. Piet Hulsbos



Hans van Delft, namens het College van Diakenen

De scriba ontving van Kick en Ali Koldewijn het verzoek om onderstaande uitnodiging te plaatsen in Kerk-Nieuws. Soms ontstaat er inderdaad een band met mensen, die nooit ophoudt. We feliciteren Kick en Ali nu alvast met hun 60-jarig huwelijksfeest en wensen hen met familie en vrienden een heel mooi huwelijksfeest toe.

## **Uitnodiging van Ali en Kick:**

Beste gemeenteleden,

Op 14 december zijn wij zestig jaar getrouwd.

Dat is bepaald niet vanzelfsprekend.

Op bergen, maar ook in de dalen van het leven hebben we elkaar kunnen vasthouden.

Sinds juni 1984 is er een band met de gemeente rondom De Kaag ontstaan.

Een relatie, die nooit heeft opgehouden.

Samen met elkaar lief en leed delend, zijn we daar dankbaar voor.

Op zaterdag 16 december om 11.00 uur willen wij in een dankdienst in de Kaagse kerk daar uiting aan geven.

U wordt van harte uitgenodigd.

Hartelijke groeten,

Ali en Kick

## Bericht van de Kerkrentmeesters

### Collectes

De Collectes voor de kerk over de maand oktober brachten 268 euro op. De dankstond collecte op 5 november, inclusief wat is overgemaakt per bank, bracht 562 euro op. Mocht u de dankstond collecte gemist hebben, dan kunt u altijd uw dankbaarheid voor werk of voor gezondheid of voor kwaliteit van leven of voor 150 jaar kerkgebouw of voor wat U maar bedenkt, tonen door een gift over te maken aan de kerk onder vermelding dankstond.

De overige collectes in de maand november brachten 197 euro op. Alle gevers en geefsters hartelijk dank

Wim de Man, namens het College van Kerkrentmeesters



### Classis Zuidholland Noord

In de nieuwsbrief voor december schreef de nieuwe classis predikant, ds. Mark van Pelt, het volgende stukje:

### Contrast

We staan op de drempel van Advent. Dat is het begin van een nieuw kerkelijk jaar. En dat start bij de voorbereiding op de viering van de geboorte van Christus. Immanuel, dat betekent God met ons. De evangelist Johannes duidt in zijn Evangelie de komst van Christus met de tegenstelling tussen licht en donker. Dat vormt een scherp contrast. De bedoeling hiervan is duidelijkheid te scheppen. Al bestaan er in de werkelijkheid allerlei nuances tussen licht en duisternis, Johannes wil zeggen dat met de komst van Christus God de mensen opzoekt. Wij klimmen niet op tot God, maar God daalt neer tot ons. Laat dat de komende vier weken in ons kerkenwerk goed tot ons doordringen: onze hulp komt uit de hemel, bij God vandaan. Het daalt tot ons neer. Het wordt onder ons geboren. Daar zit geen enkele actie van ons bij. Het overkomt ons. Het effect ervan is groot. Zoals licht in de duisternis. Worden wij druk in de kerk met voorbereidingen voor de komende Kerstvieringen? Heel goed, maar laat je niet afleiden van de inhoud. Houd de focus gericht op de kern: wij klimmen niet op tot God, maar God komt tot ons. Dat lijkt passief. Maar dat is vol actie. Zoals dynamiek tussen licht en donker. Ik wens u een rustige Advent. Met vriendelijke groet, in Christus verbonden,  
*Ds. Mark van Pelt*

### Petrus Adventskalender 2023 'Ga mee'



De kalender is een uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland, mede mogelijk gemaakt door Kerk in Actie.

*Het thema dit jaar is 'Ga mee'.*

Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan naar Kerst. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten om zo elke dag een stapje dichterbij Kerst te komen.

U kunt deze kalender kosteloos bestellen bij [petrus.protestantsekerk.nl/advent](http://petrus.protestantsekerk.nl/advent). U kunt daarbij aangeven of u de kalender in uw e-mailbox of in uw brievenbus wilt ontvangen.

## Terugblik op dankdienst en 150 jarig kerkgebouw

Op zondag 5 november werd de dankdienst voor gewas en arbeid gevierd in onze kerk. Ds. Iman Padmos was de voorganger en nam ons in zijn preek mee naar Mattheus 20: 1-16: het gaat in deze gelijkenis niet om loon en arbeid, maar om de genadewerking van de goedheid van God. Een feestelijke dienst waarbij ook stilgestaan werd bij het 150 jaar bestaan van ons kerkgebouw, welke in 1873 gebouwd is uit liefdegaven.

Wij mogen als gemeente dankbaar zijn dat wij in dit kerkgebouw al zoveel jaren elke zondag mogen samenkomen. Er was muzikale begeleiding van Jan Biemond op orgel en piano en van Aad Wols op saxofoon.

Voor deze dienst waren er speciale gasten uitgenodigd. Allereerst de oud-predikanten, de pastoriebewoners pastoor Kees van Lent en Grietje de



Vries-Millenaar, maar ook waren er bestuursleden van St. de Stal op de Kaag, St. Behoud en Beheer Dorpskerk Kaag en de St. Begraafplaats Kaag. Allemaal personen waarmee onze gemeente heel fijn samenwerkt.

Na de dienst was er gelegenheid elkaar hiermee te feliciteren onder het genot van een kopje koffie/thee en een feestelijk gebakje.

De scriba ontving onderstaande felicitatie :

`Beste mensen,

Ergens moet het hoge Woord toch kunnen klinken,  
ergens moet je ongestoord toch samen kunnen zingen.

Ergens moet je brood en wijn in liefde kunnen delen,  
ergens moet je in het klein de toekomst kunnen spelen.

Ergens moet het visioen van vrede kunnen aarden  
ergens moet je kunnen doen wat God ons openbaarde.

Leve de kerk, een huis om te hopen,  
leve de kerk, de toekomst gaat open,  
leve de kerk, het huis waar wij wonen.  
(Hans Bouma)

Met deze woorden wil ik jullie feliciteren met 150 jaar Kaagse kerk.  
Helaas moet ik mij afmelden voor dit feestelijke moment.  
Ik wens jullie een mooie dienst, en een gezellig samenzijn!

Ria Stolk'

## Nieuws vanuit de Stal

### Woensdagmorgen 6 december 2023

Kerstgroepen wereldwijd

Dit jaar wordt gevierd dat het 800 jaar geleden is dat Franciscus de eerste kerststal realiseerde. Deze gebeurtenis was voor De Vereniging Kerstgroepen in Nederland aanleiding om een boek uit te geven, met daarin verhalen en afbeeldingen van kerstgroepen wereldwijd. Henk Koning is de initiator achter dit boek en Kees van de Veer de fotograaf. Samen komen ze er op 6 december over vertellen.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en het programma begint om 10.30 uur.

### Zondagmiddag 10 december 2023. Aanvang 15.00 uur.

#### Muzikale ontmoeting, cello en piano

#### met Xiaojia Xu & Jia Xia

Xiaojia Xu en Jia Xia zijn beiden afkomstig uit China en wonen sinds respectievelijk 2000 en 2015 in Nederland. Xiaojia Xu is zowel uitvoerend musicus, docent als ondernemer. Zij is celliste in het Erasmus Trio. Speelt dan kamermuziek, maar houdt ook van (combinaties met) hedendaags, jazz en volksmuziek. Daarin heeft zij een goede duopartner aan Jia Xia. Hij is opgegroeid met klassiek, maar uiteindelijk opgeleid tot gerenommeerd jazzpianist en componist en heeft een geheel eigen stijl.

In de Kaagse kerk spelen zij volks- en klassieke muziek met o.a. Liszt, Piazzolla, Saint-Saëns en Japanse en Chinese volksmuziek.

Kaagse kerk, Julianalaan 7, 2159 LA Kaag

Kaarten: € 32,50

Inclusief drankje en iets lekkers in de traditie van de Stal op de Kaag. Na afloop is er een Meet and Greet met de artiesten en met bitterballen!

TICKETS zijn te bestellen

via: [https://justtickets.nl/7392/Muzikale\\_ontmoeting\\_cello\\_en\\_piano](https://justtickets.nl/7392/Muzikale_ontmoeting_cello_en_piano)

#### Kerstsamenzang onder de Hooiberg

Op zondag 17 december houden we onze jaarlijkse kerstsamenzang onder de hooiberg. Zoals gewoonlijk beginnen we om 17.00 uur met het zingen van bekende kerstliederen. Pastoor Kees van Lent zal het kerstevangelie lezen. Na afloop is er Glühwein en warme chocolademelk in de Stal.

De Stalmedewerkers wensen u een mooie Adventsperiode, Gezegende Kerstdagen en een Hoopvol 2024!



***PREDIKANT EN KERKENRAAD WENSEN U  
FIJNE KERSTDAGEN  
EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR***

**Predikant: ds. I. A. Padmos**  
**Julianalaan 31, 2159 LC Kaag**  
**tel. 06-37431510**  
**e-mail: [imanpadmos19@gmail.com](mailto:imanpadmos19@gmail.com)**

**Kerkenraad**

**Ouderlingen:**

Mw. T.W. Biemond- Nell (preekvoorzitter), Julianalaan 25, 2159 LB Kaag  
tel. 0252-545828 / 06-52502614 / e-mail: [teuniebiemond@gmail.com](mailto:teuniebiemond@gmail.com)  
Mw. C.J. Hulsbos- Vercouteren (scriba), Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag  
tel. 0252-544226 / 06-20354031 / e-mail: [corrie.hulsbos@quicknet.nl](mailto:corrie.hulsbos@quicknet.nl)

**College van Diakenen:**

Mw. G.M. Hulsbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH Buitenkaag  
tel. 0252-545819 / e-mail: [martiehulsbos@ziggo.nl](mailto:martiehulsbos@ziggo.nl)  
Dhr. J.M. van Delft (secretaris), Mgr. Aengenentlaan 3 a 042, 2361 GB Warmon  
tel. 06-20416948 / e-mail: [jmvandelft@hotmail.com](mailto:jmvandelft@hotmail.com)

**College van Kerkrentmeesters:**

Dhr. B.W. de Man (penningmeester/voorzitter kerkenraad, Huigsloterdijk 369,  
2158 LR Buitenkaag, tel. 0252-545818 / e-mail: [acmankaag@yahoo.com](mailto:acmankaag@yahoo.com)

***Vacature (secretaris)***

**Contactpersonen verhuur Kerkgebouw, Kerkwijck en aula**

Dhr. Adriaan Tieleman; Bezinningscentrum de Stal op de Kaag  
Telefoon: 0252-544688 / 06-36105829, bgg 06-30769358  
Email: [info@destalopdekaag.nl](mailto:info@destalopdekaag.nl)

**Kerkelijk Bureau:**

**Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk**

Corrie Hulsbos- Vercouteren (zie boven)

**College van Kerkrentmeesters:**

Rabobank  
Rek.nr. NL04RABO0301116113

**Diaconie:**

Rabobank  
Rek.nr. NL87RABO0301103852

**Organisten:**

Jan Biemond en Corrie Hulsbos-Vercouteren

**Redactie Kerk-Nieuws:**

Kopij inleveren *woensdag 31 januari 2024*  
Corrie Hulsbos: [corrie.hulsbos@quicknet.nl](mailto:corrie.hulsbos@quicknet.nl)