



# Kerk-Nieuws

Protestantse Gemeente  
te Kaag

Kerk-Nieuws no. 1: februari/maart 2023

## Kerkdiensten

- zondag 5 feb. 10.00 uur: dhr. M. de Ridder, Sassenheim
- zondag 12 feb. 10.00 uur: mevr. ds. J.S. van Rijn,  
classispredikant, Leiden
- zondag 19 feb. 10.00 uur: mevr. ds. E.B. Mandemaker- Dieleman,  
Noordwijkerhout
- zondag 26 feb. 10.00 uur: ds. W. Zaagsma, Hillegom  
1<sup>e</sup> zondag in de veertigdagentijd
- zondag 5 mrt. 10.00 uur: Oecumenische viering in R.-K Kerk, B'kaag  
Pater M. Thekkeyil en lector Protestantse Gemeente
- zondag 12 mrt. 10.00 uur: mevr. ds. J.G. Bakhuis, Abbenes  
Biddag voor Gewas en Arbeid
- zondag 19 mrt. 10.00 uur: mevr.ds. E. Oort, Katwijk
- zondag 26 mrt. 10.00 uur: mevr. ds. A. Moolenaar, Lisse
- zondag 2 apr. 10.00 uur: ds. G.J. Loor, Hazerswoude-Dorp  
Palmzondag

Beste gemeenteleden,

Na een periode van stilte van mijn kant wil ik u graag vertellen hoe het met mij gaat. Toen ik in het voorjaar van 2021 Covid kreeg, wist ik niet dat Covid onder anderen kon leiden tot vermindering van het concentratievermogen. Ik ben indertijd toch te snel aan het werk gegaan en al gauw bleek dat ik veel langer over mijn werk deed dan normaal. Een jaar lang ging het steeds minder, kostte het steeds meer tijd. Dat houd je niet vol en op een gegeven moment ging bij mij het licht uit. Ik kwam in een grillig traject terecht met meer dalen dan pieken. Dat kostte niet alleen mijzelf veel energie, een en ander had ook veel impact op mijn gezin. Dat ik op de bodem ben gestuiterd, kon ik nog niet accepteren. Ik wilde teveel, maar kon eigenlijk helemaal niks. Voor mij een vreemde ervaring, alsof ik in een soort vacuüm leefde. En dan is daar opeens het moment dat je niets anders kan dan het dieptepunt te accepteren en te omarmen. Ooit heb ik de Bijbelse figuur Job vergeleken met een schipper, die zich vastklampt aan de rots waarop hij schipbreuk leed. Die rots was de oorzaak van zijn schipbreuk, maar tegelijk ook het begin van zijn redding. Als je op de bodem stuitert, is er nog maar één weg en dat is de weg naar boven. Maar je moet eerst accepteren dat je op de bodem bent gestuiterd voordat je de weg naar boven kunt gaan. Voor Job was de weg naar boven zijn vertrouwen op God. Voor mij is de weg naar boven vooral ook heel praktisch: werken aan je herstel - aan je conditie (fietsen en wandelen) en aan je concentratievermogen (lezen). Maar alles met mate, ik mag me niet forceren. Op een gegeven moment heb ik me gericht op maar één activiteit per dag. Dat gaf mij rust. Mijn situatie werd stabiel en ik herkreeg vertrouwen in mezelf. Langzaam aan komt de concentratie terug. Van de bedrijfsarts mag ik voorzichtig aan meer taken op me nemen. Dat geeft mij een positief gevoel. Ik hoop op Pasen voor het eerst weer voor te mogen gaan in onze kerk. Vanaf deze plaats wil ik u allen hartelijk danken voor uw meeleven.

Met hartelijke groet,  
Iman Padmos

### ***Licht dat ons aanstoot in de morgen***

*Licht dat ons aanstoot in de morgen,  
voortijdig licht, waarin wij staan  
koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.*

Tekst: Huub Oosterhuis  
Liedboek: lied 601 vers 1

## Nieuws vanuit de kerkenraad

Het is waardevol dat Iman op de vorige pagina ons vertelt hoe het nu met hem gaat. We zijn als kerkenraad heel dankbaar dat er voor hem na een heel zware periode gelukkig weer wat lichtpuntjes verschijnen. Hopelijk kan Iman deze periode nu afsluiten en heel voorzichtig naar de toekomst kijken en weer wat taken in de gemeente gaan opnemen. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat dit de nodige tijd en energie zal kosten. We zullen hem dan ook de ruimte geven om zelf aan te geven wat wel of wat nog niet kan. Als kerkenraad proberen we zoveel mogelijk alles door te laten gaan en preekvoorzener Teunie Biemond doet haar uiterste best de opengevallen diensten weer in te vullen. Maar het kan voorkomen dat een dienst niet ingevuld kan worden, dat is dan jammer maar overmacht. We hopen dat de gemeente daar dan begrip voor heeft. We kijken nu samen als predikant en gemeente uit naar een extra mooie Paasdienst!

## Sobere maaltijd

Op woensdag 22 februari (Aswoensdag) begint de veertigdagentijd.



Wij zijn gewend om deze tijd van bezinning en inkeer te beginnen met een korte sobere maaltijd die in de kerk zal zijn. Deze begint om 18.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Er is heerlijke soep en brood. Er

zal gezongen en gebeden worden.

Het is fijn u te melden dat onze predikant Iman Padmos dit samen met de ouderlingen zal voorbereiden.

Er zal van tevoren in Kerkwijck een intekenlijst rondgaan. Maar u kunt zich natuurlijk ook telefonisch of via e-mail opgeven bij een van de kerkenraadsleden (zie achterzijde van Kerk-Nieuws).

U bent allen welkom!



## Vooruitblik op de (bijzondere)diensten

### Oecumenische dienst



De gezamenlijke viering met de Rooms-Katholieken vindt plaats op zondag 5 maart in de R.-K kerk te Buitenkaag, aanvang 10.00 uur.

Pater Mathew Thekeyil zal samen met een lector van de Protestantse Gemeente in deze dienst voorgaan.

## **Biddag voor Gewas en Arbeid**

Zondag 12 maart staat in het teken van Biddag voor gewas en arbeid. Het gaat om wat de aarde voortbrengt, gewas, en onze rol daarin, arbeid. Het gaat om bezinning op hoe wij als mensheid met de aarde omgaan, het gaat om je afhankelijk weten van een kracht, een levenskracht, die alles overstijgt. Je kan ervoor zorgen dat de



omstandigheden waarin het zaadje groeit zo goed mogelijk zijn, maar de groei zelf blijft een 'wonder'. Het gaat om de vraag hoe en om wat wij zouden moeten bidden. Voorganger in deze dienst is ds. J.G. Bakhuis uit Abbenes.

## **Verjaardagen**

In de maanden februari en maart mogen onderstaande personen hun verjaardag vieren:

20 februari : dhr. Cor van Zadelhoff  
11 maart : mw. Riet Berkhout  
16 maart : dhr. Aad Wols  
18 maart : mw. Pita van der Est  
20 maart : mw. Ada van der Velden  
20 maart : mw. Janny Azier  
21 maart : mw. Gretha Kattenberg  
25 maart : dhr. Rens van Breen  
27 maart : dhr. Jan Biemond (organist)



Alle jarigen feliciteren we van harte en we wensen hen een fijne dag en een mooi nieuw levensjaar toe.

Namens de kerkenraad, Corrie Hulsbos, ouderling/scriba

## **Bericht van de Diaconie**

### **Collectes :**

De Avondmaalscollecte van 4 December heeft € 44,50 opgebracht.

Op 1<sup>e</sup> Kerstdag was de collecte bestemd voor het project 'Kinderen in de knel'. We mochten het mooie bedrag van €215,50 ophalen voor dit doel.

Tijdens de Oecumenische viering in de R.-K. Kerk te Buitenkaag op zondag 15 januari was de opbrengst van de collecte €130,20. Dit bedrag is overgemaakt door de Parochie naar de Stichting 'Hoop voor Albanië'.

Via W.de Man werd als dank voor de bloemengroet een gift gedaan van € 40,-

**Alle gevers (ook voor de andere collectes) hartelijk dank !!**



*Oekraïners zeggen Spasibo (Dank u wel)*

Door uw bijdrage, waardoor de Diaconie in staat werd gesteld een gift te doen aan Oekraïne, zijn mede hierdoor maar liefst 51 generatoren naar Oekraïne gebracht. Deze actie heeft gezamenlijk in totaal liefst € 80.000,-- opgebracht om dit te kunnen bewerkstelligen. U kunt zich vast wel voorstellen hoe blij en dankbaar de mensen zijn die zich hierdoor deze winter kunnen warmen!!

Ook de *Messiasbelijdende Joden* danken hartelijk voor onze gift aan hun gemeenten en projecten in Israël.

Ze schrijven: Wij zien het als een zegen, dat de Heere God het u in uw hart gegeven heeft om financieel bij te dragen aan onze projecten in Israël.

Moge de Heere Zijn belofte vervullen, die Hij sprak tot Abraham: 'En ik zal zegenen die u zegenen'. (Genesis 12:3a)

## De bloemen uit de kerk gingen met een felicitatie en bemoediging naar....

- 4 dec. : mevr. Inge den Butter en mevr. M. Wansink
- 11 dec. : hr. Arjan Vlucht en een attentie naar de hr. Willem de Vogel
- 18 dec. : het echtpaar Piet en Martie Hulbos, 55 jaar getrouwd
- 1 jan. : hr. Jaap Biemond (Lisserdijk) en de hr. Kick Koldewijn
- 8 jan. : hr. Belis Hulbos
- 22 jan. : hr. Jan Voskuijl, mevr. Dit van Breen en de hr. Hans van Delft
- 29 jan. : mevr. Inge den Butter

Hans van Delft, namens het College van Diakenen

### Bericht van de Kerkrentmeesters

#### Vrijwillige bijdrage 2023

Alle belijdende lidmaten en doopleden hebben een brief thuis ontvangen met het verzoek ook voor 2023 weer een bijdrage te leveren aan de exploitatie van de kerk. Via de bank zagen we dat velen al direct en positief hebben gereageerd. Ook zagen we al toezeggingen van mensen die de bijdrage willen spreiden over het gehele jaar.

Natuurlijk is dit ook een oproep aan mensen die geen lidmaat zijn van de kerk, maar de kerk wel een warm hart toe dragen. Ook U kunt helpen met een bijdrage om de kerk op Kaageiland in stand te houden.

Bij deze een oproep aan degenen die de brief terzijde hebben gelegd met het risico dat ze hem vergeten zijn.

*"Geef voor de kerk van morgen".*

Het banknummer van de kerk is NL04 RABO 03011 16113.

Wim de Man, namens de Kerkrentmeesters

**Geef vandaag  
voor de kerk  
van morgen**



## **Collectes**

De collecte over de maand december 2022 heeft € 160.75 op gebracht en in de maand januari 2023 hebben we € 252.05 bij elkaar gecollecteerd.

Hartelijk dank voor al uw gaven.

Jannet van Zadelhoff, namens de Kerkrentmeesters

## **Ingezonden berichten:**

### ***De kleinste kruisweg van Nederland***

*Breek in de week-plus 1 maart 2023*

In de parochiekerk van Halfweg hangt een bijzondere kruisweg. Veertien kleine bronzen plaquettes zijn bij elkaar geplaatst op een houten achtergrond, langs een weg van prikkeldraad. Deze kruisweg is zo klein dat hij niet met de voeten maar alleen met de ogen 'gelopen' kan worden. Elke statie bestaat uit een venster waarin wordt ingezoomd op de hoofdpersoon van de kruisweg. We zien soms ongemakkelijke confrontaties tussen Jezus en mensen om hem heen. Vaak is Jezus helemaal alleen. Tijdens de Breek in de Week-Plus van 1 maart gaan we samen deze kruisweg 'lopen' en goed kijken om zo dichterbij de weg van Jezus te komen en bij ons zelf na te gaan hoe wij ons verhouden tot hem. We doen dit onder leiding van Fons Litjens, hij was tot 2021 parochiepastor in de Haarlemmermeer.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en om 10.30 uur begint het programma.

Heel hartelijk welkom in de Stal!

Namens het Stalteam, Ria Stolk

Op 29 december 2012 ontving de scribe per email onderstaand bericht van de redactie van het Leidsch Dagblad.

### **Vermelding kerkdiensten in Leidsch Dagblad**

Geachte heer, mevrouw,

Met deze mail wil ik u informeren dat vanaf 2023 de redactie van Leidsch Dagblad niet langer ruimte reserveert om de wekelijkse preekagenda's in de krant op te nemen.

De afgelopen jaren zijn ook de meeste andere agenda's uit de krant verdwenen. We kiezen hiervoor omdat sociale media en andere technologische oplossingen – in het geval van de kerkdiensten platforms als kerkdienstgemist.nl – de agendafunctie van de krant overbodig maken. Verder merken we uit een steeds verder verfijnd beeld van de wensen van onze lezers, dat de informatie over kerkdiensten weinig wordt gelezen en daarnaast matig wordt gewaardeerd. Daarbij komen momenteel hoge kosten bij die ontstaan door onder andere torenhoge papierprijzen. We kiezen er daarom voor om ons papier in te zetten om onderscheidende producties op af te drukken. Daarmee wil ik niet

suggesteren dat er geen behoefte is aan de door u zo toegewijd en nauwkeurig verstrekte informatie, maar we merken dat deze informatie slechts door een klein publiek wordt gewaardeerd, een publiek dat inmiddels ook voldoende andere kanalen heeft om aan deze informatie te komen.

Al deze factoren in overweging genomen, hebben we besloten per 1 januari te stoppen met het vermelden van de kerkdiensten. We hopen op uw begrip hiervoor en willen u tegelijkertijd hartelijk danken voor de tijd en moeite die u in het verleden heeft genomen deze informatie onder de aandacht van ons en onze lezers te brengen.

Met vriendelijke groet,  
**Leidsch  Dagblad**  
**Coen Polack**, Redactiechef



### ***Gedicht bij de veertigdagentijd***

*'Al is er maar één -  
een mens  
die zich aan jou verwarmt,  
een mens  
wiens hoop, wiens troost,  
wiens lente je bent,  
een nieuw seizoen.*

*Al is er maar één -  
een mens  
die een mens aan je heeft,  
je leeft,  
je leeft niet tevergeefs  
je beantwoordt  
aan je bestemming.'*

Gedicht van Hans Bouma uit Medemens 5

**Predikant: ds. I. A. Padmos**  
**Julianalaan 31, 2159 LC Kaag**  
**tel. 06-37431510**  
**e-mail: [imanpadmos19@gmail.com](mailto:imanpadmos19@gmail.com)**

### **Kerkenraad**

#### **Ouderlingen:**

Mw. T.W. Biemond- Nell (preekvoorzienster), Julianalaan 25, 2159 LB Kaag  
tel. 0252-545828 / 06-52502614 / e-mail: [teuniebiemond@gmail.com](mailto:teuniebiemond@gmail.com)

Mw. C.J. Hulbos- Vercouteren (scriba), Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag  
tel. 0252-544226 / 06-20354031 / e-mail: [corrie.hulbos@quicknet.nl](mailto:corrie.hulbos@quicknet.nl)

#### **College van Diakenen:**

Mw. G.M. Hulbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH Buitenkaag  
tel. 0252-545819 / e-mail: [martiehulbos@ziggo.nl](mailto:martiehulbos@ziggo.nl)

Dhr. J.M. van Delft (secretaris), Mgr. Aengentlaan 3 a 042, 2361 GB Warmond  
tel. 06-20416948 / e-mail: [jmvandelft@hotmail.com](mailto:jmvandelft@hotmail.com)

#### **College van Kerkrentmeesters:**

Dhr. B.W. de Man (penningmeester/voorzitter kerkenraad, Huigsloterdijk 369,  
2158 LR Buitenkaag, tel. 0252-545818 / e-mail: [acmankaag@yahoo.com](mailto:acmankaag@yahoo.com)

Mw. A.J. v. Zadelhoff- Kouwen (secretaris), Lisserdijk 121, 2158 LR Buitenkaag  
Tel. 0252-212635 / 06-15262396 / e-mail: [jannet.van.zadelhoff@hetnet.nl](mailto:jannet.van.zadelhoff@hetnet.nl)

### **Contactpersonen verhuur Kerkgebouw, Kerkwijck en aula**

Dhr. Adriaan Tieleman; Bezinningscentrum de Stal op de Kaag  
Telefoon: 0252-544688 / 06-36105829, bgg 06-30769358  
Email: [info@destalopdekaag.nl](mailto:info@destalopdekaag.nl)

### **Kerkelijk Bureau:**

#### **Leden Registratiesysteem Protestantse Kerk**

Corrie Hulbos- Vercouteren (zie boven)

#### **College van Kerkrentmeesters:**

Rabobank  
Rek.nr. NL04RABO0301116113

#### **Diaconie:**

Rabobank  
Rek.nr. NL87RABO0301103852

### **Organisten:**

Jan Biemond en Corrie Hulbos-Vercouteren

### **Redactie Kerk-Nieuws:**

Kopij inleveren woensdag 29 maart 2023  
Corrie Hulbos: [corrie.hulbos@quicknet.nl](mailto:corrie.hulbos@quicknet.nl)