



Kerk-Nieuws

Protestantse Gemeente
te Kaag

Kerk-Nieuws no. 4: november 2020

Kerkdiensten

zondag 1	nov.	10.00 uur:	ds. C. Haasnoot, Lisse
zondag 8	nov.	10.00 uur:	dhr. M. van der Linden, Katwijk Dankdag voor gewas en arbeid Dankdagcollecte
zondag 15	nov.	10.00 uur:	ds. W.J. Zaagsma, Hillegom
zondag 22	nov.	10.00 uur:	ds. I.A. Padmos, Eeuwigheidszondag
zondag 29	nov.	10.00 uur:	mevr. H. Smeulers, Papendrecht, 1 ^e Advent
zondag 6	dec.	10.00 uur:	ds. I.A. Padmos, collecte voor de diaconie

*Er is elke zondag een aangepaste dienst
waarin de corona voorschriften worden gerespecteerd*

Wij hanteren de anderhalve meter afstand

U wordt bij binnenkomst een plaats toegewezen

Er wordt in de dienst niet gezongen

Na de dienst is er geen koffiedrinken

Ter overweging

Voor de Rooms-katholieke kerk begint de maand november met twee gedenkdagen: Allerheiligen en Allerzielen. Daar heeft u misschien weleens van gehoord.

Op 1 november valt 'Allerheiligen': de gedachtenis van alle gestorvenen die ons in geloof zijn voorgegaan. In de traditie worden zij 'heiligen' genoemd, mensen die ons tot voorbeeld en inspiratie kunnen zijn. Ook binnen Protestantse kerken wordt daar aandacht aan besteed.

Op 2 november valt 'Allerzielen': de gedachtenis van de overledenen van het afgelopen jaar. Beide dagen vallen in de herfsttijd, waarin de bladeren van de bomen vallen en we worden geconfronteerd met de vergankelijkheid van het bestaan, onze eigen eindigheid.

Allerheiligen, Allerzielen, twee gedenkdagen in het kerkelijk jaar die na elkaar komen. Twee dagen die met elkaar te maken hebben en die samen ons richting kunnen geven.

Beide dagen beginnen met dezelfde lettergreep: aller, het gaat over ons allemaal. Iemand schreef: "Beide dagen zijn in elkaar verstrengeld en dit is niet zomaar een idee van de persoon die de kalender opmaakt. Allerheiligen en Allerzielen gaan over mensen in verleden, heden en toekomst. Allerheiligen en Allerzielen roepen ons op om 'heil' te brengen, helend, genezend, elkaar liefdevol nabij te zijn. Allerzielen roept ons op om na te denken over de zin van het leven."



Gaandeweg wordt in bredere kring beseft, dat het bij de gedachtenis van gestorven leden van de gemeente niet gaat om rouw over hen die wij tot ons verdriet verlóren hebben, maar om de gedachtenis van wie in hun sterven ons zijn vóórgegaan. Zo is Allerzielen een dag van licht en troost. God houdt van mensen en zal dat blijven doen.

In onze gemeente gedenken wij de overledenen niet aan het begin van november, rond Allerheiligen en Allerzielen, maar op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel 'Eeuwigheidszondag' genoemd. Dit jaar valt die op zondag 22 november. Dan voelen wij ons in het bijzonder verbonden met hen die een verlies hebben geleden. Zoals in veel kerken gedenken we gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn gestorven. Bij het noemen van iedere naam wordt een kaars aangestoken. Ook wordt er één kaars aangestoken voor al degenen die gestorven zijn en die niet tot onze gemeente behoorden, maar wel in onze gedachten zijn. Mensen die we persoonlijk hebben gekend en liefgehad en van wie we afscheid hebben moeten nemen. Zo is er op die zondag ruimte voor verdriet en hoop.

Allerheiligen en Allerzielen kunnen ons richting geven in ons 'gedenken'.

Allerlei

Op zondag 4 oktober werd Noor van der Voorn in ons midden gedoopt.



Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus was de dienst 'anders', maar daardoor toch ook weer heel bijzonder.

De volgende dag ontving ik van de doopouders twee foto's: van de doop en van de dopeling. Met hun toestemming mogen we deze hier plaatsen. Wat een schatje, hè?



In verband met het coronavirus blijft de deur van de consistorie naar de kerk tijdens de diensten open staan voor meer ventilatie. Daarom zal er in de komende tijd geen kinderwoorddienst zijn.

Op zondag 8 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Aan de gastvoorganger is gevraagd om daar aandacht aan te geven. Dan is er natuurlijk ook de speciale dankdagcollecte, waarvoor wij uw aandacht vragen en die wij u van harte aanbevelen!

Op dinsdag 17 november is er 's avonds een bijzondere gemeenteavond, waarop onze 'Denktank' een presentatie zal geven over de toekomst van ons kerkgebouw. Elders in dit Kerk-Nieuws leest u daarover meer.

Zoals ik in mijn stukje 'Ter overweging' heb aangegeven, vindt de gedachtenis van de overleden gemeenteleden plaats op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 22 november. De laatste zondag van het kerkelijk jaar is geen einde maar eigenlijk een nieuw begin.



Want een week later begint de Adventstijd: het verwachtingsvol uitzien naar het Licht... We horen aan het begin van de dienst een korte tekst, die de toon aangeeft van de zondag. Daarna wordt de eerste adventskaars aangestoken.

Vakantie

Van zaterdag 7 november tot en met zondag 15 november ben ik uit het werk. We zijn niet meer gebonden aan de schoolvakanties en spreiden de vakantieweken nu over het jaar. Vervanging is geregeld met mijn collega's. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot de scribe van onze kerkenraad, mw. Corrie Hulsbos (tel. 544226). Zij zal de waarneming regelen.

Hartelijke groet, Iman Padmos

Nieuws vanuit de kerkenraad

Uitnodiging Extra Gemeenteavond Dinsdag 17 november In de Kerk Aanvang 20.00 uur

De kerkenraad nodigt u uit om op deze extra gemeenteavond aanwezig te zijn. De denktankcommissie zal na heel veel werk en onderzoek haar definitieve plan over de renovatie van ons kerkgebouw aan de gemeente presenteren. U bent in de gelegenheid uw vragen of opmerkingen te stellen. Omdat we de Covid-19 richtlijnen handhaven, wordt deze avond in de kerk gehouden. Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn en zo kunt meedenken over de toekomst van onze kerk. Hierna zal de kerkenraad in een vergadering dit plan bespreken en een definitief besluit nemen.



Verjaardagen

Onderstaande gemeenteleden mogen in deze maand hun verjaardag vieren. Wij feliciteren hen daar van harte mee en wensen hen een mooie dag toe.

- 9 november: mw. G. Verbaas- v.d. Broeck
- 12 november: mw. G.M. Hulsbos- de Man
- 13 november: mw. C.J.H. Goossens- Heemskerk
- 28 november: mw. M.J.G. Wansink- van Vliet

Verhuisberichten

We ontvingen van het Landelijk Registersysteem Protestantse Kerk (LRP) het volgende bericht: De Familie van Onselen- Moret is verhuisd van de Prins Willem-Alexanderlaan naar Noordwijk.

Leestafel

De kerkenraad is geabonneerd op diverse kerkelijke informatiebladen, die uitgegeven worden door de Protestantse Kerk, Kerk in Actie, Raad van Kerken enz. Dit zijn stuk voor stuk heel waardevolle bladen, welke in de hal van Kerkwijkstraat op de leestafel worden gelegd. Het is al eens in Kerk-Nieuws vermeld, maar ook u kunt deze bladen lezen.

Ook in deze coronatijd liggen de diverse bladen daar voor u uitgestald. Loop Kerkwijkstraat eens binnen en kijk op de leestafel of er een blad is dat uw interesse heeft. Neem dat blad dan gerust mee naar huis om te lezen en leg het daarna weer terug op de leestafel.



Corrie Hulsbos, scriba

Bericht van de Diaconie

De bloemen uit de kerk gingen met een felicitatie of bemoediging van de gemeente naar....

De dames: Corrie Hulsbos en Bertha van Zadelhoff
De heren: Joop Kattenberg, Hans Bruijn en dhr. van Delft
De echtparen: Niek en Nadine v.d. Voorn, Siem en Ali Visser
en Coen en Truus Verbaas



Collecte:

De diaconale collecte die op zondag 18 oktober voor de St. Albanië werd gehouden heeft € 87,20 opgebracht.

Joke van Stam, namens het College van Diakenen

Bericht van de Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters mochten in oktober aan collectegeld € 227.40 ontvangen. Voor de gaven zeggen wij u hartelijk dank.

Jannet van Zadelhoff, namens het College van Kerkrentmeesters

Toekomst Kaagse Kerk (3)

In Kerk-Nieuws van 3 oktober hebben we u uitvoerig geïnformeerd over de voortgang van onze werkzaamheden rond de herinrichting van de kerkzaal. Inmiddels is een gedetailleerde subsidieaanvraag ingediend bij de Goede Doelen Stichting Talent. Over deze subsidiemogelijkheid hebben we u eerder bericht. We zijn nog in afwachting van een aantal uitslagen van lopende subsidieaanvragen, waaronder ook deze.

Zoals u ook elders in dit Kerk-Nieuws hebt kunnen lezen verzorgt de denktank op maandagmiddag 2 november een presentatie voor de kerkenraad van de inmiddels nagenoeg definitieve plannen. Op de gemeenteavond van dinsdag 17 november a.s. zal deze PowerPointpresentatie met nog meer achtergrondinformatie worden herhaald.

Op dit moment zijn onze activiteiten gericht op de vraag hoe wij in de nabije toekomst de kerkelijke gebouwen gaan exploiteren. Daarnaast vragen de voorbereidingswerkzaamheden veel tijd en energie. We hopen nog steeds in het eerste kwartaal van 2021 te kunnen beginnen met de uitvoering.

We houden u op de hoogte.

Namens de denktank, Aad Wols

kopijdatum voor het volgende Kerk-Nieuws is
woensdag 2 december 2020

Inleveren voor 21.00 uur bij:
Corrie Hulsbos, corrie.hulsbos@quicknet.nl

Predikant: ds. I. A. Padmos
Julianalaan 31, 2159 LC Kaag
tel. 06-37431510 / e-mail: IAPadmos@planet.nl

Kerkenraad

Ouderlingen:

Mw. T.W. Biemond- Nell (preekvoorzienster), Julianalaan 25, 2159 LB Kaag
tel. 0252-545828 / 06-52502614 / e-mail: teuniebiemond@gmail.com
Mw. C.J. Hulsbos- Vercouteren (scriba), Lisserdijk 30, 2158 LV Buitenkaag
tel. 0252-544226 / 06-20354031 / e-mail: corrie.hulsbos@quicknet.nl

College van Diakenen:

Hr. H. den Butter (penningmeester), Leidsemeerstraat 51, 2158 MJ Buitenkaag
tel. 0252-544605 / 06-51525054 / e-mail: henkdenbutter51@gmail.com
Mw. G.M. Hulsbos- de Man (voorzitter), Leidsemeerstraat 11, 2158 MH
Buitenkaag, tel. 0252-545819 / e-mail: martiehulsbos@ziggo.nl
Mw. J. van Stam- Biemond (secretaris), Beatrixlaan 19, 2159 LH Kaag
tel. 0252-544318 / 06-30006588 / e-mail: joke.biemond@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters:

Hr. N.P.F. Biemond (voorzitter), Beatrixlaan 26, 2159 LJ Kaag
tel. 0252-545797 / 06-49773398 / e-mail: nico.biemond@hotmail.com
Hr. B.W. de Man (penningmeester/voorzitter kerkenraad, Huigsloterdijk 369,
2158 LR Buitenkaag, tel. 0252-545818 / e-mail: acmankaag@yahoo.com
Mw. A.J. v. Zadelhoff- Kouwen (secretaris), Lisserdijk 121, 2158 LR Buitenkaag
Tel. 0252-212635 / 06-15262396 / e-mail: jannet.van.zadelhoff@hetnet.nl

Contactpersoon verhuur Kerkgebouw en Kerkwijk

Joke van Stam-Biemond, 0252-544318 / 06-30006588
B.g.g. 0252-545282

Contactpersoon beheer Kerkgebouw en Kerkwijk

Nico Biemond, 0252-545797 / 06-49773398

Kerkelijk Bureau: Henk den Butter, henkdenbutter51@gmail.com

College van Kerkrentmeesters:

Rabobank
Rek.nr. NL04RABO0301116113

Diaconie:

Rabobank
Rek.nr. NL87RABO0301103852

Organisten:

Jan Biemond, Joke van Stam-Biemond, Corrie Hulsbos-Vercouteren

Website: www.protestantsegemeentekaag.nl

Redactie Kerk-Nieuws: corrie.hulsbos@quicknet.nl